



Openbaring:
een boodschap van onze
hemelse Vader aan jou



President
Russell M. Nelson

Het wonder van gebed

De Heiland heeft ons leren bidden. Wij bidden tot onze hemelse Vader, in de naam van Jezus Christus. We beëindigen ons gebed met 'In de naam van Jezus Christus. Amen.' Als we naar iemands gebed luisteren, zeggen we ook 'amen'. Dat betekent: 'Dit is ook mijn gebed.'

De profeet Joseph Smith heeft ons een goed voorbeeld gegeven: hij stelde zijn vragen rechtstreeks aan onze hemelse Vader. En zijn gebed werd verhoord.

Wat een wonder! Sta er eens bij stil. We kunnen allemaal tot onze hemelse Vader bidden en antwoord krijgen.

Zoek een stille plek op. Stort je hart uit bij je hemelse Vader. Wend je tot Hem voor een antwoord en voor troost. Bid over je zorgen, je angsten en de verlangens van je hart. Luister dan! Schrijf de gedachten op die in je opkomen.

Als je dat proces herhaalt, leer je steeds beter **openbaring** te ontvangen. ●

Naar 'De vredige kracht van het gebed', Liahona, mei 2003, 7-9; en 'Openbaring voor de kerk, openbaring voor onszelf', Liahona, mei 2018, 93-96.



Waar ik over bid

Als we bidden, praten we met onze hemelse Vader. Teken in de vakjes hieronder waar jij over bidt. Onze hemelse Vader hoort graag van je!

Waar ik dankbaar voor ben:

Mensen voor wie ik bid:

Waar ik hulp bij nodig heb: