

Det här hände i Kanada.

Dieter ville lyssna på generalkonferensen. Han försökte sitta stilla. Han försökte lyssna på talen. Men eftersom han hade autism var det svårt för honom att fokusera. Han vred och vände på sig på soffan. Han lekte med sina leksaker. Han sprang omkring.

Sedan tittade han på pappa. Pappa satt tyst och lyssnade på talarna. Dieter ville bli

som han. Så han tog fram sina målargrejer. Att färglägga en bild kanske skulle hjälpa honom att sitta tyst.

Medan Dieter färglade lyssnade han när äldste Jeffrey R. Holland talade. Äldste Holland berättade om Jesus. Jesus bad en rik ung man att ge alla sina pengar till de fattiga.*

Dieter ville också hjälpa andra som inte hade tillräckligt med pengar. Och han fick en idé.

Hur kan Dieters målningar hjälpa andra?



Ugglan och späckhuggaren

"Mamma, jag vill måla en ugglan", sa Dieter. "Kan du rita en åt mig?"

"Javisst", sa mamma. Hon ritade en ugglan. Dieter doppade sin pensel i lite färg. Han målade ugglans vingar först. Han gjorde några fjädrar bruna och några fjädrar orangea. Medan han målade lyssnade han på de andra talen. Till och med när alla talen var över fortsatte Dieter att måla. Han ville att ugglan skulle vara perfekt.

Äntligen var Dieter klar. Han visade ugglan för mamma.

"Den är jättefin!" sa mamma. "Ska vi sätta upp den?"

Dieter skakade på huvudet. "Jag vill sälja den och ge pengarna till andra som inte har tillräckligt med pengar. Som de pratade om under konferensen."

Mamma log. "Låt oss se vad vi kan göra." Hon lade upp en bild på Dieters målning för försäljning på nätet. Mamma skrev att Dieter skulle ge pengarna till ett härbärge för personer utan ett hem.

Nästa dag tittade Dieter och mamma på mejlen. Dieter kunde inte tro det! Det var många som ville köpa hans bild. Han var glad att så många ville hjälpa till.

En restaurang i Dieters stad bad att få köpa målningen. De sa att de skulle betala tio gånger mer än vad Dieter och mamma hade bett om! Andra affärer bad honom också om målningar. Dieter hade mer arbete att göra!



Mamma ritade fler djur och Dieter tog fram sin färg. Han målade en varg, ett lejon och en späckhuggare. Han tyckte bäst om späckhuggaren. Han gav den namnet "späckhuggaren Otis". En mataffär i närheten av hans hus köpte den. Nästa gång Dieter gick till affären såg han målningen på väggen!

"Titta, mamma!" Dieter pekade på målningen.

"Wow!" sa mamma. "Varje gång vi kommer hit blir vi påmindas om hur dina talanger hjälpte andra."

Dieter var stolt över att folk gillade hans målningar. Men han var ännu gladare över att han kunde hjälpa andra. Han var glad att han hade lyssnat under generalkonferensen. ●

* Anpassat från "Den dyrbaraste ägodelen", Liahona, nov. 2021, s. 8-10.



Dieter gjorde målningar för försäljning eftersom han ville hjälpa andra. Hur kan du hjälpa andra?