

Het Jeruzalem-diner

Lori Fuller Sosa

(Gebaseerd op een waargebeurd verhaal)

Dit verhaal vond plaats in de Verenigde Staten.

Het was de dag voor Pasen. Dat betekende dat ze vanavond bij Gideon thuis het Jeruzalem-diner zouden houden! Gideon keek elk jaar naar die traditie uit. Hij zou dat het liefste veel vaker doen. Maar mama zei dat ze tot Pasen moesten wachten zodat het bijzonder bleef.

Gideon en Amelia spreidden een deken uit zodat iedereen op de grond kon zitten. Toen ging Gideon papa en mama met het eten helpen. Hij vond koken leuk. Het eten klaar maken vond Gideon het leukst.

Ze aten allerlei dingen die Jezus misschien heeft gegeten toen Hij op aarde was. Ze wisten het natuurlijk niet zeker. Maar het was fijn om te bedenken dat Jezus misschien hetzelfde met zijn discipelen in Jeruzalem at. Daarom noemde Gideons familie het een Jeruzalem-diner!

Gideon droeg een mand met pitabroodjes en een schaal gedroogde dadels. Hij zette ze op de deken. Er was ook honing voor op het pitabrood. Amelia nam een pot olijven en een schotel gedroogde abrikozen en amandelen mee. Er waren ook plakjes komkommer en wat geitenkaas. En een bord met vis en bekertjes water. De kinderen droegen het drinken heel voorzichtig, om niet te morsen.

Iedereen zat op de deken. Mama bad voor het eten.

Gideon keek elk jaar naar die traditie uit.



ILLUSTRATIE TANIA REX

Wat zou jij meenemen naar een Jeruzalem-diner? Schrijf het op of maak een tekening!

‘Dank U dat we met Pasen de tijd hebben om aan Jezus te denken’, bad ze.

Na het gebed gaven de kinderen elkaar de borden met eten aan. Ze pakten wat abrikozen en komkommer. Gideon zorgde ervoor dat de baby de olijven niet omstootte. Ze aten allemaal met hun handen. Ze praatten en lachten samen.

Gideon smeerde wat geitenkaas op zijn brood. Toen deed hij er wat honing bij. Wat was dat lekker!

‘Wat is je lievelingsverhaal over Jezus?’ vroeg papa aan de kinderen.

‘Ik vind het verhaal waarin Jezus over het water loopt mooi!’ zei Sullivan.

Gideon wees naar het bord met vis. ‘En ik vind het mooi dat Hij iedereen te eten gaf. Hij gaf duizenden mensen te eten met een paar broden en wat vis. Dat is mijn lievelingsverhaal.’

‘Ik vind die verhalen ook mooi’, zei mama.

‘Jezus maakt dingen mogelijk die we nooit alleen kunnen doen.’

‘Wij hebben in ons leven ook veel wonderen gezien’, zei papa.

‘We kregen elke keer dat we verhuisden bijvoorbeeld nieuwe vrienden’, zei Gideon.

‘Precies!’ zei mama. ‘We kunnen overal om ons heen wonderen en zegeningen zien.’

Toen het diner voorbij was, hadden ze allemaal lekker gegeten en waren ze blij. Gideon hielp de afwas naar de gootsteen te dragen. Volgend jaar zouden ze weer een Jeruzalem-diner houden. Maar hij hoefde niet zo lang te wachten om aan Jezus te denken. Dat kon hij elke dag doen! ●