

Öppet hus för templet

Svetan såg fram emot att gå in i templet!

Carolina Marín
(Baserat på en sann berättelse)

Det här hände i USA.

Svetan tyckte det var så spännande. Han och hans familj skulle flytta från Argentina till USA. Och nu var det äntligen dags att gå ombord på det stora flygplanet!

Svetan tittade ut genom fönstret när planet lyfte. Han undrade hur hans nya hem skulle vara. Allt skulle vara annorlunda. Ett nytt hus. Ett nytt sovrum. Ett nytt grannskap. Och nya vänner att träffa! Svetan var förväntansfull.

Svetan visste också att hans nya hem låg nära ett tempel som just hade byggts. I Argentina var det långt till templet. Han hade bara sett det på bilder.

Svetan vände sig till Mami. "Tror du att vi kan se templet från himlen?"

Mami log. "Jag tror inte det. Men vi får se det snart."

Svetan log tillbaka. Mami och Papi sa att templet inte var öppet än. Men snart skulle det vara ett öppet hus. Det betydde att folk kunde gå in och se det innan det invigdes. Och Svetan och hans familj skulle åka till templets öppet hus! Han såg fram emot att få se templet i verkligheten.

Några timmar senare var Svetan och hans familj framme vid sitt nya hus. Det fanns mycket att göra. Svetan hjälpte till att packa upp lådor och få hemmet att se fint ut.

Dagen före templets öppet hus satte de sig ner i vardagsrummet för att prata.

"Templet är Herrens hus", sa Mami. "När vi är inne i templet måste vi vara vördnadsfulla. Vet ni vad det betyder?"

"Att prata tyst så att vi kan höra den Helige Anden bättre?" frågade Svetan.

"Det stämmer", sa Mami. "Vi kan lära oss mycket när vi är i templet."

Svetan nickade. Han ville vara vördnadsfull så att han kunde känna den Helige Anden i templet.

Morgonen därpå gick Svetan upp tidigt.



Han tog på sig sina söndagskläder. Snart var det dags att åka.

Svetan och hans familj kom fram till templet. Några hjälpte dem att sätta små plastskydd på skorna.

"Varför satte de de här små påsarna på mina fötter, Mami?" frågade Svetan.



HOLINESS TO THE LORD THE HOUSE OF THE LORD

ILLUSTRATIONER: MARK ROBISON



"Det är för att inne i templet är allt nytt och rent. Vi vill ta hand om det."

En kvinna välkomnade dem. Hon läste orden på tempeldörren: "Helgat åt Herren – Herrens hus."

Svetan höll Mami i handen. De gick in. Allt var så vackert! Kanske var det så här det kändes i himlen.

"Titta!" viskade Svetan. Han pekade på en målning. "Det är Jesus!"

När de var klara var Svetan så glad. Han var tacksam för att han hade fått gå in i templet. Han ville gå dit igen när han var äldre. ●

Hur gjorde sig Svetan redo att gå in i templet?