

FÖRLORADE OCH ÅTERFUNNA VÄNNER

Kunde Leah hitta en till
ny vän?

Maryssa Dennis
Kyrkans tidskrifter
(Baserat på en sann
berättelse)

Leah såg sig omkring i klassrummet för årskurs tre. Bänklarna var uppställda i prydliga rader och färggranna affischer hängde på väggarna. De flesta av de andra barnen pratade med sina vänner.

Leah satte sig ner vid sin bänk. Hon kände egentligen inte någon i den här klassen. Hon hoppades att hon skulle kunna få en ny vän i skolan i år.

"Hej!"

Leah tittade upp. En flicka hade satt sig bredvid henne.

"Jag heter Anna", sa hon. "Vill du vara min vän?"

Leah log. "Javisst!"

Senare åt Leah och Anna lunch tillsammans. Under rasten spelade de king och hoppade hopprep. I slutet av dagen vinkade Anna hej då till Leah genom fönstret på bussen. "Vi ses i morgon!" sa hon.

Efter det var Leah och Anna goda vänner. De lekte tillsammans varje dag. På vintern gjorde de långa banor i snön. När snön hade frusit till is åkte de nerför banorna.

En gång jobbade de tillsammans med ett vetenskapsprojekt om rymden. Leah hade roligt när hon gjorde en affisch av planeterna med Anna.

Men en dag var Anna lite konstig. Hon vinkade inte tillbaka till Leah på morgonen. Hon gick med i en ny grupp för matteträning. Och på lunchen pratade hon knappt alls.

"Du", frågade Leah, "vad är det som händer?"

Anna suckade. "Jag tycker inte att vi ska vara med varandra så mycket. Min vän Audrey sa att du var konstig."

"Jaha." Leah rynkade pannan. Hon och Anna hade roligt tillsammans. Varför brydde sig Anna så mycket om vad andra tyckte?

Anna sa att de fortfarande kunde vara vänner, men efter det pratade hon aldrig med Leah. Leah försökte att inte känna sig sårad, men det var svårt att vara ensam medan Anna lekte med andra.



Snart var skolåret slut och sommarlovet började. Leah var upptagen med många roliga aktiviteter. Hon tog balettlektioner och gick en matlagingskurs. Hon gick också en sykurs med sin bästa vän Ellie.

Ellie och Leah hade känt varandra sedan de var små. De gick i samma skola, men de hade aldrig varit i samma klass. Ibland kom Ellie hem till Leah för att leka med henne. Leah hittade ett par låtsasglasögon att ha på sig som såg ut som Ellies. Det fick Ellie att skratta.

"Jag kan inte fatta att sommaren nästan är slut", sa Ellie.

"Jag önskar att vi fick vara med varandra mer."

Leah log. "Jag med."

Ännu ett skolår närmade sig snabbt. Leah såg fram emot årskurs fyra, men hon var också lite nervös. Hon var okej med att vara ensam för det mesta. Men ett år var en lång tid om man inte hade en vän i klassen. Hon mindes hur det kändes när Anna slutade vara hennes vän. Hon ville inte känna sig ensam.

Leah bad hela tiden till sin himmelske Fader om frid. När sommaren var över kände hon sig hoppfull. Hon visste att det skulle bli bra.

Första dagen i skolan gick Leah in i sitt nya klassrum.

"Leah!"

Hon kunde inte tro det! Ellie var i hennes klass!

Ellie sprang fram till Leah och kramade henne. "Jag är så glad att du är här! Det här blir det bästa året någonsin!"

Leah log stort. Hon visste att hennes himmelske Fader hade varit med henne, även när det var svårt. Och Ellie hade rätt – det här året skulle bli det bästa hittills! ●

Det här hände i USA.

