

# ÄGGRÖRAN

Lucy Stevenson Ewell  
Kyrkans tidskrifter  
(Baserat på en sann berättelse)

Ett till ägg rullade ner från bordet. Klatsch!

Sasha snurrade runt i sin klarrosa kjol. Det var hennes favoritkjol att ha på sig i kyrkan. Och nu var det dags för det hon tyckte mest om i kyrkan. Primär!

Sashas lärare hjälpte dem att lära sig Trosartiklarna. I dag lärde de sig nummer 13. Den var lång! Men syster Banda sa: "Jag vet att ni kan lära er den första delen. 'Vi tror på att vara ärliga.' Säg det tillsammans med mig!"

"Vi tror på att vara ärliga", sa Sasha och de andra barnen.

Senare den veckan lekte Sasha och hennes lillebror Alfred i köket. "Jag har tråkigt", sa Alfred.

"Jag med." Sedan såg Sasha några ägg på bordet. De såg roliga ut att leka med. "Du, jag fick en idé. Vi leker en lek!"

Sasha plockade upp ett ägg. "Ställ dig på andra sidan av bordet", sa hon till Alfred. Sedan rullade hon över ägget till honom. Sasha och Alfred skrattade. Ägget var så vingligt!

"Din tur!" sa Sasha.



Alfred rullade tillbaka ägget till henne. Men den här gången rullade inte ägget rakt. I stället svängde det och rullade ner från bordet. *Klatsch!* Ägget kraschade på golvet och blev till en kladdig röra.

Alfred tittade på Sasha med uppspärade ögon. Sedan började båda skratta. "Vi gör om det!" sa han.

Sasha tog ett ägg till. "Fånga det innan det rullar ner!" sa hon. Hon rullade ägget med mer kraft än hon hade gjort tidigare. Alfred missade det. *Klatsch!*

Alfred tog två ägg till. Han rullade dem fortare. Sasha kunde inte stoppa dem tillräckligt snabbt. *Klatsch! Klatsch!* Sasha och Alfred skrattade lite till.

Sedan hörde Sasha att mamma kom. Å nej! Nu var de illa ute!

Sasha ville inte att mamma skulle vara arg på dem. De kanske kunde skylla på någon annan. Hon kunde säga till mamma att det inte var de som hade gjort det.

Men sedan kom Sasha ihåg den trettonde trosartikeln. "Vi tror på att vara ärliga."

"Vad hände?" frågade mamma. Hon stirrade på det kladdiga golvet. "Vem hade sönder äggen?"

Sasha tog ett djupt andetag. "Förlåt, mamma. Det var jag och Alfred. Vi tyckte att äggen såg roliga ut att leka med. Men



det var ingen bra idé. Jag ska hjälpa till att städa upp."

"Jag också", sa Alfred.

Mamma kramade Sasha och Alfred. "Tack för att ni talade sanning."

Sasha log. Sedan vände hon sig till Alfred. "Vi kanske kan hitta på en ny lek – om att städa upp!" ●

Det här hände i Zambia.

ILLUSTRATIONER: VALENTINA BELLONI

Vad gjorde Sasha när mamma frågade om äggen?

