

# Lærdomme om opretholdelse af dem, der er kaldet til at lede

## Afsnit 1

Præsident Henry B. Eyring fra Det Første Præsidentskab har sagt:



Jeres leder i Herrens kirke kan for jer virke svag og menneskelig eller kan for jer forekomme at være stærk og inspireret. Faktum er, at alle ledere er en blanding af disse egenskaber og mere. Det, der hjælper Herrens tjenere, der er kaldet til at lede os, er, når vi forsøger at se dem, som Herren gjorde, da han kaldte dem.

Herren ser fuldstændigt sine tjenere. Han ser deres potentiale og deres fremtid. Og han ved, hvordan deres inderste natur kan ændres. Han ved også, hvordan de kan forandre sig gennem oplevelser sammen med de folk, de skal lede ...

Hvis du har tro på, at Herren leder sin kirke gennem åbenbaring til de ufuldkomne tjenere, han kalder, så vil Herren åbne himlens vinduer for dem, ligesom han vil gøre for jer. (Henry B. Eyring, »Herren leder sin kirke«, *Liahona*, nov. 2017, s. 83-84)

## Afsnit 2

Bror Stephen W. Owen, tidligere hovedpræsident for Unge Mænd, har sagt:



Der vil være tidspunkter i jeres liv, hvor I bliver kaldet som ledere. På andre tidspunkter forventes det, at I er disciple. Men mit budskab til jer i dag er, at uanset jeres kaldelse, så er I altid ledere, og I er altid disciple. Ledelse er et udtryk for det at være disciple – det er simpelthen et spørgsmål om at hjælpe andre til at komme til Kristus, som er, hvad sande disciple gør. Hvis I stræber efter at blive Kristi disciple, kan I hjælpe andre til at følge ham, og I kan være ledere.

Jeres evne til at lede kommer ikke fra en udadvendt personlighed, evner til at motivere eller endog et talent til at tale offentligt. Den kommer fra jeres forpligtelse til at følge Jesus Kristus. (Stephen W. Owen, »De største ledere er de største disciple«, *Liahona*, maj 2016, s. 75)

## Afsnit 3

Læs følgende vers:

Lære og Pagter 107:22 (bemærk, hvordan dette vers lærer os at opretholde Det Første Præsidentskab. Tænk over, hvordan disse måder at opretholde på også kan anvendes på andre kaldelser).

2 Mosebog 17:9-12 (bemærk, hvordan Moses blev opretholdt, da Israel kæmpede mod amalekitterne).

## Afsnit 4

Bror Stephen W. Owen, tidligere hovedpræsident for Unge Mænd, har sagt:



[Jesus Kristus] er den største leder, *fordi* han er den største discipel. Han følger Faderen til fuldkommenhed i alle ting. (Stephen W. Owen, »De største ledere er de største disciple«, *Liahona*, maj 2016, s. 75)

Når I læser disse vers, så læg mærke til, hvordan Jesus fulgte sin Fader, og hvordan Jesus blev styrket, da han gjorde det.

Lukas 22:41-43

Johannes 12:49-50