

MARCOS NYA ÄMBETE



”Vad gör en släktforskningshandledare?” frågade Marco.



Zoila Rosa Trelles Araujo
(Baserat på en sann berättelse)

Marco satt med sina föräldrar på biskopens kontor. Han hade just gått över till Unga män och nu ville biskopen prata med honom. Han kände sig nervös.

”Vi vill ge dig ett ämbete, Marco”, sa biskop Díaz. ”Skulle du vara villig att verka som släktforskningshandledare?”

Marco höjde på ögonbrynen. ”Vad gör en släktforskningshandledare?” frågade han.

”Bra fråga”, sa biskopen. ”Han eller hon är ett föredöme när det gäller att släktforska och tjäna i templet. Och de hjälper också andra att släktforska.”

”Okej.” Marco nickade. Han var

fortfarande lite nervös. Men han tyckte också att det var spännande. ”Jag har inte varit i templet än. Men jag har indexerat lite.”

”Ingen fara”, sa biskopen. ”Syster Sánchez har också ett släktforskningsämbete. Hon kan hjälpa dig att lära dig mer.”

Några veckor senare hade Marco ett videosamtal med syster Sánchez. Hon var mycket snäll. Hon hjälpte Marco att skapa ett konto på FamilySearch.org. Sedan lärde hon honom hur han hittar sitt släkktred.

Marco tyckte om att lära sig mer om sin släkt. Han tyckte om att se sina far- och morföräldrar och deras föräldrar på sitt släkttred. Syster Sánchez lärde honom hur man lägger till foton på familjemedlemmar. Han lärde sig också hur man lägger till personer som inte fanns på FamilySearch än.

En person som Marco lade till på FamilySearch var hans moster – tía – Mirna. Hon hade dött i cancer förra året. Marco saknade henne mycket. Han saknade hennes glada leende. Hans tía hade alltid fått honom att känna sig älskad.

Med mamás hjälp skrev Marco in datumet när tía Mirna föddes och datumet hon gick bort. Han lade till foton på henne. Han skrev också in några minnen om henne.

Tía Mirna hade inte blivit döpt. Men i templet kunde Marcos syster Lizerya döpas för henne. Så Marco och hans familj planerade att besöka templet. Marco hittade andra släktingar på FamilySearch som hade dött för många år sedan. Han kunde döpas för dem också.

Nu när Marco visste mer om släktforskning var han ivrig att hjälpa andra. Han bar sitt vittnesbörd om släktforskning under en aktivitet i kyrkan. Och han inbjöd andra ungdomar i församlingen att följa med hans familj på deras tempelresa.

Till slut var det dags för Marcos första tempelresa. Marco så glad! Det var speciellt att vara där med

familjen och de andra ungdomarna. Men mest av allt var Marco glad att Lizerya kunde döpas för tía Mirna.

När de hade bytt om till vita kläder såg Marco papi och Lizerya kliva ner i dopbassängen. Marco kände sig varm inuti när han såg papi döpa hans syster för tía Mirna. Mamá torkade bort glada tårar.

Sedan var det Marcos tur. Han gick ner i vattnet för att döpas för andra familjemedlemmar.

Marco log. Han var glad att han hade provat något nytt genom att släktforska. Släktforskningsämbetet var ju faktiskt jättebra! ●

Det här hände i Peru.

DU KAN OCKSÅ SLÄKTFORSKA!

Här är några förslag:

- Skapa ett konto på FamilySearch.org.
- Ställ frågor till släktingar och skriv ner deras svar så att du kan komma ihåg dem.
- Titta på släktfoton. Du kan spara dem på internet på FamilySearch.org/memories.
- Förbered namn som kan tas till templet. Du kan be en förälder, ledare eller släktforskningshandledare i din församling att hjälpa dig.

