

Söndagsvalet

"Vad är sakramentet?" frågade Anita.



Rebekah Jakeman
(Baserad på verkliga händelser)

Det här hände på Island.

"Högre!" sa Evolett till sin vän Anita. De ville se hur högt de kunde hoppa på Evoletts studs matta.

Just då hoppade Anita väldigt högt. När hennes fötter landade igen fick det Evolett att flyga! Båda flickorna störtade ner på studs mattan. De skrattade.

"Det här är så roligt", sa Anita.

"Kan vi leka i morgon också?"

Evolett lade sig på rygg. "Ja! "Det vill jag gärna!"

"Vi kan leka hos min mormor." Anitas mormor bodde några hus från Evolett.

Sedan kom Evolett ihåg att det var söndag nästa dag. Hon ville gå till Primär. Det skulle vara roligt att leka med Anita, men hon ville göra ett bra val.

"Jag kom precis ihåg att jag inte kan", sa Evolett. "Jag är ledsen.

Jag ska gå i kyrkan med min familj i morgon."

Anita ställde sig upp och hoppade igen. "Varför då?"

Evolett började också hoppa. "Jag vill följa Jesus. Min familj går i kyrkan varje söndag för att lära sig om honom och ta sakramentet."

"Vad är sakramentet?" frågade Anita.

"Det är då vi äter en liten bit bröd och dricker en liten mugg vatten för att minnas Jesus Kristus", säger Evolett. "Sedan pratar folk om hur Jesus hjälper dem. Och efter det finns det en speciell klass för barn!"

"Det låter kul!" sa Anita. "Får jag följa med?"

"Javisst!" log Evolett.

Anita sprang hem för att fråga sin mormor om hon fick följa med Evolett till kyrkan. Morgonen

därpå hämtade Evolett och hennes familj Anita på vägen.

När de kom till kyrkan visade Evolett Anita runt. Hon visade henne primär rummet, kulturhallen och sakraments salen.

Snart var det dags för sakraments mötet. Evolett och Anita satt tillsammans. Evolett försökte tänka på Jesus Kristus under sakramentet. Sedan lyssnade de på talen.

Äntligen var det dags för Primär! Evolett presenterade Anita för några av sina vänner.

"Det här är min vän Anita", sa Evolett.

"Vi är så glada att du kom i dag. Jag heter syster Magnusson", sa primärläraren.

När Evolett och Anita lyssnade på lektionen om Jesus Kristus kände sig Evolett glad inombords. Hon tyckte om att vara i kyrkan med Anita. Hon vände sig om och log mot Anita. Hennes vän log tillbaka.

"Tack för att du bjöd med mig", sa Anita på vägen hem.

Evolett var glad att hon kunde följa Jesus Kristus. Och hon var glad att Anita också ville lära sig om honom.

Det var roligt att hoppa på en studs matta och flyga i luften, men den varma känslan som Evolett kände inuti var ännu bättre. ●



Vem kan du bjuda med till kyrkan?



ILLUSTRATIONER: FIONA POWERS