

Câu Chuyện của George Rickford

Năm 1969, George Rickford, một thanh niên trẻ tuổi sống ở Leicester, nước Anh, đã gặp những người truyền giáo từ Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Ban đầu, George phản bác sứ điệp của họ, nhưng cuối cùng ông bắt đầu gặp gỡ những người truyền giáo. Sau ba tháng tập trung tìm hiểu, George thức dậy vào một buổi sáng với lòng tin chắc rằng Giáo Hội là chân chính.

George hăm hở chia sẻ chứng ngôn mới tìm ra của mình với các anh cả. Nhưng trước khi ông có thể làm điều này, họ đã thông báo rằng ông sẽ không đủ điều kiện để nhận chức tư tế với tư cách là một tín hữu Giáo Hội vì ông mang trong mình dòng máu đa chủng tộc, do tổ tiên của ông là người da đen gốc Châu Phi.

Một ngày nọ, George đang nói chuyện với một người bạn thân về trải nghiệm của mình với những người truyền giáo và bắt đầu giảng dạy cho bạn mình về Tiên Tri Joseph Smith. Ông nhớ lại: “Trong khi kể câu chuyện đó, tôi đã trở nên hoạt bát và có một điều gì đó tràn ngập tâm hồn và tôi cảm thấy hoàn toàn hân hoan.”

Kinh nghiệm này đã xác nhận lại chứng ngôn của George, nhưng những lo ngại của ông về sự hạn chế của chức tư tế vẫn còn. Khi ông cầu nguyện để được hiểu biết thêm, sứ điệp này đến với ông: “Người không cần phải hiểu mọi thứ về phúc âm của ta trước khi người cam kết với phúc âm. Tại sao người không cho thấy đức tin của mình bằng cách chấp nhận những gì người đã nghe và ủy thác phần còn lại vào tay ta?”

Được sứ điệp này an ủi, George trả lời thành tâm: “Vâng, thưa Chúa. Con sẽ đón nhận bằng đức tin. Con xin tạ ơn Chúa”. Hai tháng sau, George được làm phép báp têm và trở thành một tín hữu trung tín của Giáo Hội.

Năm 1975, ba năm trước khi có sự mặc khải về chức tư tế, George bày tỏ niềm tin của ông vào một Thượng Đế công bình, khi viết rằng ông chấp nhận sự hạn chế đó “với đức tin, mà không hề dè dặt”. Ông nói thêm: “Tôi biết ơn rằng chức tư tế của Chúa lại có một lần nữa trên thế gian, với tất cả các phước lành, thẩm quyền và trách nhiệm kèm theo. Ai có nó và ai không có nó đối với tôi không quan trọng nhưng điều quan trọng là nó được sử dụng như thế nào”.

Năm 1978, George biết về sự mặc khải về việc ban chức tư tế cho tất cả những người nam xứng đáng (xin xem Bản Tuyên Ngôn Chính Thức 2).

“Khi George trở về nhà, ông và June [vợ ông] đã nói chuyện suốt đêm về ý nghĩa của tin này đối với gia đình họ. Sự thay đổi thật là phi thường. Sáng hôm sau, George Rickford đã được sắc phong làm thầy tư tế trong Chức Tư Tế A Rôn. Hai tháng sau, ông được sắc phong làm Thầy Bảy Mươi và trở thành thành viên trưởng của nhóm túc số Thầy Bảy Mươi của giáo khu. Và hai tháng sau đó, George và June Rickford đã được làm lễ gắn bó trong Đền Thờ London England, cùng với bốn đứa con của họ” (“Con Sẽ Đón Nhận Điều Đó Bằng Đức Tin”).