

# Skriftställeteatern

**Rebekah Jakeman**  
(Baserad på verkliga händelser)

Det här hände i USA.

Det är tråkigt! Jonny låg på vardagsrumsgolvet.

Hans syster Jenna stirrade ut genom fönstret. "Det finns inget att göra", sa hon.

Jonny stirrade upp i taket. Varför kändes det som om söndagarna inte var roliga?

Då kom han på något. "Ska vi ta fram söndagslådan?" frågade Jonny. Söndagslådan var en speciell låda fylld med spel att spela på söndagen.

Jennas ansikte lyste upp med ett leende. "Det låter kul!"

Jonny och Jenna rusade till mammans rum. De drog in den stora lådan i vardagsrummet.

"Vad ska vi göra först?" frågade Jonny. Han öppnade lådan och tog fram några bilderböcker och ett kortspel.

"Ska vi ta fram söndagslådan?"  
frågade Jonny.



"Vi kan spela memoryspelet med skriftens hjältar", sa Jenna.

Spelet hade kort med bilder av profeter i Mormons bok. Jenna lade korten på golvet med framsidan neråt. De turades om att välja kort och försöka hitta de som var lika.

Jonny tog två kort med överbefälhavare Moroni på. "Jag hittade två som var lika!" ropade han.

"Jag också!" Jenna höll upp två kort med Sariah.

Jonny och Jenna spelade några fler omgångar. Det var roligt att

tänka på deras favoritberättelser i Mormons bok.

Efter en stund sa Jenna: "Vi gör något annat."

"Okej. Vi kan spela upp en av våra favoritberättelser i skrifterna. Vi gör en skriftställeteater!" Jonny började plocka upp korten.

"Ja!" Jenna hjälpte till att samla ihop spelet och lägga undan det.

Jonny grävde igenom lådan tills han hittade några av dräkterna.

Han tog fram en noppig brun morgonrock och satte på sig den. "Jag är lamaniten Samuel!" Han hoppade upp på en stol

och låtsades vara Samuel som undervisade på stadsmuren.

Jenna öppnade bilderboken Mormons bok. Hon letade igenom sidorna tills hon kom fram till lamaniten Samuel. Hon läste upp den medan Jonny spelade upp berättelsen.

Barnen övade på berättelsen några gånger. Jonny kände sig varm och glad inuti. Det kändes bra att minnas profeter som undervisade om Jesus Kristus.

När de kände sig redo sprang Jonny och hämtade mamma, pappa och deras yngre syster Makenna. "Kom och se vår pjäs!"

Jenna stod mitt i rummet med armarna utsträckta. "Välkomna till vår skriftställeteater. I dag ska vi

visa berättelsen om ... lamaniten Samuel!"

Sedan började hon berättelsen. "För länge sedan kom en profet som hette Samuel för att undervisa nephiterna ..."

När det var Jonnys tur ställde han sig på stolen. Han talade med hög röst. "Jag är Samuel, och er himmelske Fader vill att ni ska göra bra val. Sluta upp med att göra det som är dåligt. För om fem år kommer Jesus Kristus att födas."

"Guds kraft var med Samuel", sa Jenna. Hon berättade klart resten av berättelsen. När det var klart klappade mamma, pappa och Makenna händerna.

"Det var jättebra!" sa mamma.

Jonny och Jenna bugade. De log brett.

"Vi gör en till pjäs", sa Jonny. "Vi skulle tycka om att se en till", sa mamma. Makenna klappade och log.

Jenna och Jonny skyndade tillbaka till söndagslådan för att hitta fler dräkter.

"Söndagen är rolig! Jag tycker om att lära mig om skrifterna", sa Jenna.

"Och Jesus." Jonny log när han hittade en annan dräkt. Söndagen var verkligen en speciell dag! ●

ILLUSTRATIONER: SHAWNIA J. C. TENNEY



Du kan läsa om lamaniten Samuel i Helaman 16:1-3.