



Äldste  
Clark G. Gilbert  
i de sjuttios kvorum

# Glädjen i att lära

Det kändes inte som att jag var en bra elev när jag växte upp. Alla mina syskon var jättesmarta. De fick bra betyg. De tog de svåraste kurserna. Jag försökte hela tiden komma in på de svåraste kurserna men lyckades aldrig. Matte var mycket svårt. Så jag tänkte: "Tja, jag är väl inte smart." Jag trodde inte att det kunde förändras.

Men ett år hade jag en lärare som gav mig det självförtroende jag behövde. Min lärare såg mer talang i mig än vad jag gjorde. Hon sa: "Clark, du kan vara en bra elev. Du behöver bara tro på dig själv."

Så jag kämpade på. Jag studerade flitigare. Jag arbetade också på att bli mer organiserad.

Jag lärde mig att hålla reda på mina läxor. Att stänga av teven hjälpte mig fokusera på mitt skolarbete.

Snart blev jag en bättre elev. Och mitt självförtroende växte.

När jag gick ut som missionär insåg jag att jag inte behövde lära på egen hand. Jag bad min himmelske Fader om hjälp. Och jag lyssnade på den Helige Anden. När jag arbetade hårt kunde jag undervisa och hjälpa andra. När jag kom hem från min mission gick jag på college. Jag bad om Guds hjälp i varje kurs. Jag blev en bättre elev och började till och med älska matte!

Jag trodde att om man var smart så innebar det att man visste mycket och att skolan var lätt. Det är inte sant. Om du är villig att engagera Herren i ditt lärande och arbeta hårt för att förbättra dig, är du smart!

Om det är svårt just nu, kom då ihåg att du är ett Guds barn. Du har enorm potential. Du kan göra sådant som är svårt. Bara fortsatt öva. Be din himmelske Fader om hjälp. Han vill att du ska lyckas. Du klarar det! ●

Från en intervju med Olivia Kitterman och Noelle Lambert Barrus.

ILLUSTRATIONER: AGNES SACCANI

## Roligt lärande

Hitta varje mönster med skolmaterial i bilden nedan. Vad tycker du om att lära dig i skolan?



"Sök i de bästa böcker efter visdomsord. Sök lärdom, ja, genom studier och även genom tro." (Läran och förbunden 109:7).