



# De talenten

Een man geeft zijn drie dienaren talenten of geld naar hun kunnen.

De ene dienaar krijgt vijf talenten,

een andere twee

en de laatste één.

De dienaar met vijf talenten gebruikte ze om winst te maken en verdubbelde ze.

De dienaar met twee talenten verdubbelde ze ook.

Maar de dienaar die één talent kreeg, was zo bang het te verliezen, dat hij het geld verborg en niet ging werken om het te vermenigvuldigen.

De man die het geld had gegeven, was niet tevreden met de dienaar die niets had geprobeerd.

## Wat is de betekenis?

De Heer heeft ons talenten (gaven of vaardigheden) gegeven die ons en anderen tot zegen kunnen zijn. Hij wil dat we onze talenten ontwikkelen en vermenigvuldigen. Als we geen moeite doen om te groeien en andere talenten te ontwikkelen, kunnen we onze ontvangen talenten verliezen. Maar als we getrouw de gaven en vaardigheden ontwikkelen die de Heer ons heeft gegeven, gaan we meer op Hem lijken en verwezenlijken we ons goddelijke potentieel.