



TEGNE MED CHRISTIAN

Denne historie fandt sted i Brasilien.

»Nu vil søster Almeida holde en tale,« sagde biskoppen.

Gabriel tog et stykke papir og nogle blyanter frem. Han kunne godt lide at tegne, mens han lyttede til talerne. Det kunne hans søster Alice også.

Denne gang tegnede Alice en løve. Gabriel tegnede en dinosaur. Han gav den en lang hals og en hale.

Så kiggede Gabriel op. En lille dreng kom hen imod dem.

»Åh nej!« hviskede han til Alice. »Her kommer Christian.«

Christian var fire år gammel. Han kunne ikke tale, og han sad aldrig stille. Han gik rundt i kirkesalen under møderne. Nogle gange skrev han på Gabriels tegninger.

Gabriel gemte sine blyanter bag ryggen. Han ville ikke have, at Christian fik fat i dem.

Christian rakte ud efter blyanterne.

»Nej! Det er mine!« hviskede Gabriel og pegede på Christians familie. »Gå hen og sæt dig ned.«

Men det virkede ikke til, at Christian kunne forstå det. Han blev ved med at gribe efter Gabriels blyanter.

Da mødet var forbi, gik Gabriel med mor og Alice i Primary.

»Hvorfor må Christian gå rundt i kirkesalen, mens jeg skal være stille?« spurgte Gabriel sin mor.

»Christian har en anden måde at tænke på,« sagde mor. »At gå rundt hjælper ham til at føle sig rolig og tryk.«

»Men han generer os altid,« sagde Gabriel. Alice rynkede panden. »Han vil jo bare tegne.«

»Men han ved ikke hvordan!«

»Måske kan vi hjælpe ham,« sagde Alice.

Søndagen efter sad Gabriel ved siden af Alice under nadvermødet. Da brødet og vandet var omdelt, tog han sine blyanter og noget papir frem for at tegne. Så så han Christian komme hen imod dem.

Gabriel skulle til at gemme sine blyanter, men han tøvede. Christian havde et stort smil på læben. Gabriel huskede, hvad Alice havde sagt. Måske kunne han hjælpe Christian med at tegne denne gang!

Gabriel smilede tilbage til Christian. Han rykkede sig, så Christian kunne sidde mellem

ham og Alice. Gabriel gav Christian en blyant og noget papir. Alice hjalp Christian med at holde blyanten. Sammen tegnede de en tændstikfigur.

Christian lo og klappede i hænderne. Han så begejstret ud. Gabriel var også begejstret. Denne gang hjalp Gabriel Christian med at holde blyanten. Sammen tegnede de en hund. Gabriel lo. Det var sjovt at tegne med Christian.

Da mødet var forbi, havde Christian en hel stak tegninger. Han holdt tegningerne godt ind til sig og pegede hen, hvor hans familie sad. Gabriel og Alice fulgte Christian tilbage til hans familie. Christian viste sin mor tegningerne med et stort smil.

Gabriel var glad for, at han kunne tegne sammen med Christian. Og han var glad for, at han havde en søster, der var et godt eksempel. ●

ILLUSTRATIONER: JOSH TALBOT

