



DIT IS DAVINIA!

ILLUSTRATIES: ZHEN LIU

Jezus volgen in Bolivia

Hoe Davinia Jezus volgt

Davinia volgt Jezus door naar de kerk te gaan. Ze luistert graag naar het getuigenis van andere mensen. 'Ik ben blij dat ik in het jeugdwerk zoveel kan leren', zegt ze.

Ze ging met haar gezin een keer naar de Cochabamba-tempel (Bolivia). Haar ouders en broers gingen naar binnen om zich voor haar familie te laten dopen. Toen Davinia en haar nichtje in de wachtkamer zaten, voelde ze de Geest. 'Ik was blij omdat ik wist dat de tempel het huis van God is', zegt ze.

Davinia kijkt ernaar uit om zich ooit in de tempel te laten dopen. Binnenkort wordt er bij haar in de buurt een tempel gebouwd! Ze bereidt zich daarop voor door naar de kerk te gaan, in de Schriften te lezen en te bidden. ●



Jij kunt ook Jezus volgen!

Wat heb jij gedaan om Jezus te volgen? Laat het ons weten! Op de achteromslag staat hoe je dat doet.



Over Davinia

LEEFTIJD: 10

UIT: Santa Cruz (Bolivia)

TAAL: Spaans

DOELEN:
1) Dierenarts worden.
2) Piano leren spelen.

HOBBY'S: knutselen

GEZIN: Davinia, mama, papa, drie oudere broers en hun hond (Pancho)

Hier houdt Davinia van

VERHAAL UIT HET BOEK VAN MORMON: Nephi's reis door de woestijn

FEESTDAG: Kerstmis

FRUIT EN GROENTE: aardbeien en komkommers

KLEUR: paars

JEUGDWERKLIEDJE: 'Ik ben een kind van God' (Kinderliedjes, p. 2-3)