

# Wat gebeurt er in de tempel?

In de tempel leren we meer over onze hemelse Vader, Jezus Christus en het heilsplan. We ontvangen verordeningen en sluiten heilige verbonden. Dat kunnen we ook doen voor mensen die zonder die verbonden zijn gestorven. We kunnen de Heilige Geest voelen en antwoord op onze gebeden ontvangen. Profeten hebben beloofd dat we leiding zullen ontvangen als we naar de tempel gaan.

- Dit was de eerste tempel die in Bolivia werd gebouwd.
- Vanaf het tempelterrein kun je een van de hoogste standbeelden van Christus zien.
- Vóór de bouw van de tempel had het maandenlang niet geregend. Op de dag dat de bouw officieel begon, kwam er een enorme regenbui!



**Cochabambatempel  
(Bolivia)**

- Dit was de allereerste tempel die in Afrika werd gebouwd.
- Toen de tempel klaar was, hadden alle bewoonde werelddelen een tempel.
- Het materiaal waarmee de tempel is gebouwd, past bij de historische gebouwen eromheen.



**Johannesburgtempel  
(Zuid-Afrika)**



*Knip de plaatjes uit, vouw ze op de stippellijn en plak ze dicht.  
Op [friend.ChurchofJesusChrist.org](http://friend.ChurchofJesusChrist.org) vind je meer tempelplaatjes.*