

# Lärosatser om dop och sakramentet i Läran och förbunden 20

## Avsnitt 1: Krav för dop

Läs Läran och förbunden 20:37 och se efter vad en person måste göra för att få bli döpt.

Slå vid behov upp definitioner på ord som ni inte förstår. Skriv sedan upp dopkraven i utrymmet nedan. Ni kan omformulera några av dem med egna ord.

---

---

---

- Vad lär oss dessa verser om Herren och vad han önskar för oss?
- Hur kan det vara till nytta att komma ihåg de här kraven även efter dopet?

Välj två eller tre av kraven som räknas upp i vers 37. Diskutera hur en ständig strävan att möta kraven kan hjälpa er att bli mer som vår himmelske Fader och Jesus Kristus.

## Avsnitt 2: Krav efter dopet

Läs Läran och förbunden 20:68–69 och se vad Herrens förväntningar på oss är sedan vi blivit döpta.

- Vad lär ni er av vers 69 om hur vi visar Herren vår värdighet efter att vi blivit döpta?

Markera gärna orden ”gudfruktigt leverne och tal” i vers 69. En person kan visa ett ”gudfruktigt leverne och tal” genom handlingar, attityder och ord som är i harmoni med Gud.

- Vad tror ni är några av anledningarna till att Herren vill att medlemmarna i hans kyrka ska uppvisa ett ”gudfruktigt leverne och tal” efter dopet?

Diskutera minst tre konkreta exempel på hur vi kan uppvisa ett ”gudfruktigt leverne och tal” i våra liv. Ni kan också diskutera exempel på hur ni har försökt visa prov på detta i era egna liv.

## Avsnitt 3: Ta del av sakramentet

Läs Läran och förbunden 20:75 och titta efter Herrens instruktioner om sakramentets förrättning.

- Varför tror ni att Herren vill att vi ska träffas varje vecka för att ta del av sakramentet?

Vers 77 och 79 innehåller de böner som Herren har befallt att prästadömsbärare ska uttala när de välsignar sakramentet. Genom sakramentets förrättning förnyar vi det förbund vi slöt när vi blev döpta och konfirmerade. När vi strävar efter att hålla våra förbund och omvända oss dagligen kan vi få uppleva samma rening och välsignelser som vi upplevde genom dopet.

Läs Läran och förbunden 20:77 och 79 och titta efter vad vi lovar och vad Herren lovar när vi tar del av sakramentet. Markera gärna de här löftena i era skrifter.

- Hur kan vi visa vår villighet att ta på oss Jesu Kristi namn?
- Hur kan vi visa Frälsaren att vi kommer ihåg honom?

Hur visar sakramentets förrättning den kärlek och barmhärtighet Frälsaren känner för oss?