

DIT IS SARIAH!



Jezus volgen in Zimbabwe

Hoe Sariah Jezus volgt

Sariah heeft problemen met haar gezondheid. Ze slikt medicijnen die haar helpen. Ze is dankbaar voor haar leven. 'De Heiland helpt mij, dus ik hoef me geen zorgen te maken', zegt ze.

'Als mijn moeder moe is, wil ze dat er iemand mijn zusje bezighoudt', zegt Sariah. Ze helpt door voor haar te zingen, haar op te tillen en met haar te spelen.

Sariah is altijd de eerste die merkt dat haar moeder verdrietig is en geeft haar dan een dikke knuffel. 'Ik ben blij als ik mensen help', zegt ze. 'Vooral als ik thuis help.' ●



Jij kunt ook Jezus volgen!

Wat heb jij gedaan om Jezus te volgen? Laat het ons weten! Op de achteromslag staat hoe je dat doet.



Mhoroi!



Over Sariah

LEEFTIJD: 7

UIT: Mashonaland East (Zimbabwe)

TALEN: Engels, Shona

DOELEN:

- 1) Danseres worden.
- 2) Dokter worden.

HOBBY: Met vriendinnen spelen

GEZIN: Sariah, mama, papa, broer, zus, zusje

Hier houdt Sariah van

VERHAAL UIT HET BOEK VAN MORMON: Jezus Christus die de Nephitische kinderen zegent (zie 3 Nephi 17)

FEESTDAG: Pasen

FRUIT: Appels en druiven

KLEUR: Rood

JEUGDWERKLIEDJE: 'The Sixth Article of Faith' (Children's Songbook, 126)