

Hur jag döpte mig



Hej! Jag heter Aranoarii. Jag bor i Tahiti. Jag är elva år och jag är stolt över att kunna säga att jag är medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.



Hur lärde du dig om kyrkan?

Några vänner bjöd in min familj till en aktivitet i kyrkan. Vi blev också bjudna till ett barns dop. Jag frågade mamma om jag fick träffa missionärerna eftersom jag verkligen ville lära mig mer om Jesus Kristus.

Hur var det att träffa missionärerna?

Missionärerna var jättesnälla! Jag tyckte alltid det var spännande att ha lektioner med dem om Jesus Kristus och hans evangelium. Jag tyckte om det de berättade och lekarna vi lekte för att hjälpa mig lära.



Hur var ditt dop?

Pappa döpte mamma och mig på min elvaårsdag. Jag var jätteglad! Vi bjöd in många människor vi tycker om. Mina klasskamrater och min lärare kom för att stötta mig.

När jag kom upp ur vattnet höll jag på att spricka av glädje. Jag log från öra till öra! Jag var så glad att jag kunde följa Jesu Kristi exempel.

Hur var det att vara med på Primär första gången?

Först var jag så nervös att jag nästan började gråta. Men sedan gick jag på en primäraktivitet. Jag lärde känna alla och fick några vänner.

Om du är ny är mitt råd att gå till din primärklass, även om du är rädd först. Vi gillar nya människor!

Hur följer du Jesus?

Jag ber och går i kyrkan varje söndag. Jag pratar med min familj om Jesu Kristi evangelium.

Jag försöker se om andra behöver hjälp. Hemma hjälper jag mamma med sysslor. Jag hjälper pappa med att arbeta i trädgården, hugga träd och bygga saker. För några månader sedan hade vår församling en talangshow. Jag är musiker, så jag spelade trummor hela kvällen!

Vad tyckte du mest om med att döpas? Eller vad ser du mest fram emot?