



Zuster Tracy Y. Browning

Tweede raadgeefster in het algemeen jeugdwerkpresidium

De les van het potlood

Ik heb eens enkele jeugdwerkkinderen in Jamaica bezocht. Ik vroeg ze om een tekening te maken van iets wat ze die week konden doen om hun hemelse Vader te laten zien dat ze van Hem houden. Er zaten twee meisjes naast elkaar.

Het jongere meisje had een piepklein potloodje zonder gom. Het tekenen lukte maar moeizaam. Het oudere meisje merkte dat het jongere meisje hulp nodig had. Ze gaf haar eigen potlood aan haar. Het jongere meisje glimlachte, pakte het potlood en begon te tekenen.

Ik zag het oudere meisje geduldig wachten tot het jongere meisje klaar was met tekenen. Toen gaf het jongere meisje het potlood terug. Ze gebruikten het potlood om de beurt zonder ook maar iets te zeggen. Het oudere meisje was bereid om te helpen, en het jongere meisje was erg dankbaar en nam die hulp aan. Ze wisten dat ze op elkaar konden vertrouwen.

Toen iedereen klaar was met tekenen, zei ik tegen het oudere meisje dat ik had gezien dat ze haar potlood had gedeeld. Ik vroeg: 'Waarom deed je dat?'

Ze zei: 'Ik zag gewoon dat ze hulp nodig had.'

Toen vroeg ik het jongere meisje: 'Hoe voelde je je toen ze je hielp?'

Ze zei: 'Ik was heel dankbaar!' Het was een mooi moment.

Soms vragen we ons af hoe we onze verbonden kunnen nakomen. We denken misschien dat het een groot, ingewikkeld iets is. Maar dat is niet zo! Een kind leerde me hoe ik mijn verbonden kan nakomen door anderen in nood te helpen.

Ik getuig dat je je verbonden nakomt door die eenvoudige dingen te doen om anderen te helpen en te dienen. En als we onze verbonden nakomen, dan voelen we Gods macht. ●

Uit een interview door Lori Fuller Sosa.



Liefde voor onze hemelse Vader

Teken wat je deze week kunt doen om je liefde voor je hemelse Vader te tonen!