

At blive en Jesu Kristi discipel

DET NYE TESTAMENTE – SEMINARHÆFTE

Tag dit kors op

Læs Lukas 9:23, og se efter Frelserens krav til at være hans discipel.

- Hvad lærer dette vers os om at være en sand Jesu Kristi discipel?

Dette vers hentyder til det fysiske kors, som Jesus Kristus bar og led på for at opfylde sin Faders vilje. Selvom vi ikke bliver bedt om at bære et fysisk kors, som Herren gjorde, bliver vi bedt om at følge ham ved at opfylde vor himmelske Faders vilje for os, selv når det er svært.

Læs Joseph Smiths Oversættelse, Matthæus 16:26, og se efter, hvad det betyder at tage sit kors op og følge Jesus Kristus.

Ældste Ulisses Soares fra De Tolv Apostles Kvorum har forklaret, hvad det betyder at tage vores kors op.



Vi lærer af skrifterne, at dem, der ønsker at tage deres kors op, elsker Jesus Kristus på sådan en måde, at de fornægter sig al ugudelighed og ethvert verdsligt begær og holder hans befalinger.

Vores beslutsomhed om ikke at gøre noget, der er i strid med Guds vilje, og ofre alt, vi bliver bedt om at give, og stræbe efter at følge hans lære, vil hjælpe os til at holde ud på Jesu Kristi evangeliums sti – selv i tider med modgang, svaghed i vores sjæl eller det sociale pres og de verdslige filosofier, der går imod hans lærdomme. (Ulisses Soares, »Tag vores kors op«, *Liahona*, nov. 2019, s. 113-114)

- Hvorfor er du nødt til at fornægte dig selv al ugudelighed eller verdslige lyster i dit liv?
- Hvordan kan det at nægte sig selv ugudelighed eller verdslige lyster sammenlignes med at bære et kors?

- Hvordan tror du, at det at »tage dit kors op« kan hjælpe dig til at blive en sand Jesu Kristi discipel?

At miste sit liv for at frelse det

Læs Lukas 9:24-25 og se, hvad Herren sagde om at være hans discipel.

- Hvad fortæller disse vers om Jesu Kristi korsfæstelse og død?
- Hvordan tror du, at mennesker, der fokuserer på deres egen vilje og selviske ønsker, i sidste ende vil »miste« deres liv?
- Hvad tror du, det betyder, at man redder sit liv, hvis man mister det for Jesus Kristus?

Præsident Thomas S. Monson (1927-2018) forklarede, hvad det betyder at miste sit liv for Jesus.



De, som kun lever for sig selv, visner til sidst og mister bogstaveligt talt deres liv, mens de, der mister sig selv i tjeneste for andre vokser og blomstrer – og redder dermed deres liv. (Se Thomas S. Monson, »Hvad har jeg gjort for en anden i dag?« *Liahona*, nov. 2009, s. 85).

- Hvem kender du, som har valgt at miste sit liv for Jesus Kristus? Hvordan har denne beslutning påvirket den person?
- Hvordan bliver du velsignet, fordi Jesus Kristus efterlevede lærdommene i disse vers?

Overvind forstyrrelser og undskyldninger

Læs Lukas 9:57-62 og se efter, hvad visse personer ønskede at gøre, før de fulgte Frelseren.

- Hvad fortæller disse vers om Jesu Kristi korsfæstelse og død?

JESU KRISTI
KIRKE
AF SIDSTE DAGES HELLIGE

Jesus Kristus sagde ikke, at det er forkert at sørge over en af sine nærtstående død eller at sige farvel til venner og familie. Men han lærte dem noget vigtigt om prisen for at være discipel.

Præsident Howard W. Hunter (1907-1995) forklarede analogien om ploven i Lukas 9:62.



For at grave en lige fure [eller rende] må den, der pløjer, holde blikket rettet mod et bestemt punkt foran sig. Det holder ham på den rette vej. Men, hvis han kommer til at se tilbage på, hvor han var, øges chancerne for at komme på afveje. Resultatet bliver ulige og uregelmæssige

furer ... Hvis vores energi ikke er fokuseret på det, der ligger bag os, men på det, der ligger foran os – på evigt liv og glæden ved frelse – vil vi med sikkerhed opnå det. (Se Howard W. Hunter, »Er jeg et »levende« medlem?» *Stjernen*, juli 1987, s. 13)

- Hvilke almindelige årsager kan folk i dag give for at vælge ikke at følge Herren?
- Hvordan kan du forblive fokuseret på det, som Frelseren har bedt dig om at gøre nu og i fremtiden?