

Conferentienotities



Wij geloven in Christus

President Oaks heeft gezegd dat we in Jezus Christus geloven. Hij las veel Schriftteksten voor waarin staat wat Jezus tijdens zijn aardse leven en zijn bezoek aan de Nephieten zei. We moeten de woorden van Jezus bestuderen om ons erdoor te laten leiden.



Hieruit leer ik:



Weer bij Jezus

Ouderling Stevenson vertelde over twee meisjes van wie de tante was overleden. Ouderling Stevensons vrouw, Lesa, vroeg hoe het met ze ging. Ze waren verdrietig, maar ze gaven hun getuigenis. Ze wisten dat hun tante gelukkig was en bij Jezus kon zijn. Geloof in Jezus Christus en het eeuwige leven geeft ons troost.

Hieruit leer ik:



Getuigenis in de bus

Ouderling Corbitt vertelde dat hij in de bus met een vrouw had gepraat. Ze vroeg waarom hij in Jezus Christus geloofde. Hij wist niet wat hij moest zeggen. Toen besloot hij zich op het belangrijkste te richten. Hij vertelde haar dat we Jezus nodig hebben om naar onze hemelse Vader terug te keren. Wij kunnen ook ons getuigenis geven.

Hieruit leer ik:



Stenen dragen

Zuster Johnson vertelde dat moeilijke dingen in het leven meemaken net lijkt op een rugzak vol stenen dragen. We dragen stenen vanwege onze zonden, de onvriendelijkheid van anderen en moeilijkheden die bij het leven horen. Als we ons tot Jezus Christus wenden, helpt Hij ons om onze rugzak uit te laden. We kunnen ook de rugzak van anderen lichter maken door voor ze te zorgen zoals Jezus dat zou doen.

Hieruit leer ik:

