

Mijn nieuwe vriend



Sam R. (11), Illinois (VS)

Vorig jaar heb ik voor het programma Kinderen en jongeren het doel gesteld om nieuwe vriendschappen te sluiten. Dat was moeilijk, omdat ik iedereen in mijn klas al sinds de kleuterschool kende. Maar dit jaar deed ik mee met een buddyprogramma. In dit programma werken grote kinderen samen met kleine kinderen met een leerstoornis.

Op de eerste dag werd ik gekoppeld aan een jongen die Carter heette.* Hij praatte niet veel, maar wilde meteen met de step spelen. Ik stapte op een van de steps, en hij rende achter me aan. Telkens stepte ik weg en liet hem me dan pakken. Toen we weer weggingen, wilde ik het liefst terug naar de gymzaal om met Carter te spelen.

En toen het weer tijd was voor het programma, liep ik naar de gymzaal. Zodra Carter me zag, sprong hij op en neer. Dat betekende heel veel voor me. Het betekende dat hij mij ook als vriend zag.

Koning Benjamin zei in het Boek van Mormon dat we onze Heiland dienen als we anderen dienen. In Mosiah 2:17 staat: 'En zie, ik vertel u deze dingen opdat u wijsheid zult leren; opdat u zult leren dat wanneer u in dienst van uw medemensen bent, u louter in dienst van uw God bent.'

Ik voel me heel gelukkig als ik Carter dien. Maar ik voel me nog beter als ik erbij stil sta dat ik Jezus dien doordat ik Carter dien. Ik ben dankbaar dat het programma Kinderen en jongeren ons helpt om doelen te stellen en eraan te werken, en dat we daardoor worden gezegend – bijvoorbeeld doordat we nieuwe vrienden vinden! ●

*Naam gewijzigd



Welke doelen heb jij voor het programma Kinderen en jongeren gesteld? Laat het ons weten! Op de achteromslag staat hoe je dat doet.