

»Jeg er vejen og sandheden og livet«

DET NYE TESTAMENTE – SEMINARHÆFTE

Jesus Kristus er »vejen og sandheden og livet« (Joh 14:6)

Læs Johannes 14:1-6 og se efter, hvordan Frelseren lovede at hjælpe dem, der følger ham.

- Hvilke sandheder formidlede Frelseren i disse vers?
- Hvad kaldte Frelseren sig selv i vers 6?
- Hvad lærer hver af disse titler dig om Jesus Kristus og dit forhold til ham?

Hvis du har lavet en liste over Jesu Kristi forskellige titler og roller i en tidligere lektion, kan du tilføje det, du fandt i Johannes 14. Mormons Bog kan øge din forståelse af det, du studerer i Det Nye Testamente. Læs Mosija 3:17 og tænk over, hvordan dette vers hjælper os til bedre at forstå Johannes 14:6. Præsident Dieter F. Uchtdorf, tidligere medlem af Det Første Præsidentskab, har sagt:



Gud ønsker, at I finder tilbage til ham, og Frelseren er vejen (se Joh 14:6). Gud ønsker, at I lærer af hans Søn, Jesus Kristus, og oplever den store fred og lykke, der kommer af at følge disciplenes guddommelige sti. (Dieter F. Uchtdorf, »Modtag et vidnesbyrd om lys og sandhed«, *Liahona*, nov. 2014, s. 21)

- Hvornår har du eller en, du kender, oplevet den dybe fred og glæde, der kommer af at følge Jesus Kristus?

Se et eksempel på, hvordan Herren forbereder mennesker til at modtage og dele sit evangelium ved at se videoen »Jesus Christ Is the Way« (5:02), som findes på ChurchofJesusChrist.org.

- Hvordan kan vi følge Frelseren tilbage til vor himmelske Fader?
- Hvordan kan vi vide, om vi er på rette vej?

Jesus Kristus er vintræet (Joh 15:5)

Jesus Kristus brugte en sammenligning til at undervise sine disciple om deres forhold til ham. Læs Johannes 15:1-11, og se efter denne sammenligning. Hvis du har lavet en liste over Jesu Kristi forskellige titler og roller i en tidligere lektion, kan du tilføje det, du fandt i Johannes 15.

- Hvad tror du, at Jesus Kristus lærer os med denne sammenligning?
- Hvilke sandheder kan du lære af denne lignelse om vores forhold til Jesus Kristus?

Ældste Jeffrey R. Holland fra De Tolv Apostles Kvorum har forklaret, at Frelserens opfordring til at blive i ham er en invitation til os om at »bliv[e] ... bliv[e] for evigt« (»Bliv i mig«, *Liahona*, maj 2004, s. 32). Ældste Holland forklarede, hvorfor det er så vigtigt for os at tage imod Frelserens opfordring om at blive i ham. Du kan se videoen »Bliv i mig« fra tidskode 13:26 til 14:23 eller læse følgende udtalelse.



Jesus sagde: »Skilt fra mig kan I slet intet gøre« (Joh 15:5). Jeg vidner om, at det er sandhed fra Gud. Kristus er alt for os, og vi må »blive« i ham for altid, urokkeligt, trofast, for evigt. For at evangeliets frugt kan blomstre og velsigne os, må vi være fast forankrede i ham, alles Frelser, samt til hans kirke, som bærer hans hellige navn. Han er den vinstok, der er vores sande kilde til styrke og den eneste kilde til evigt liv. I ham vil vi ikke alene holde ud, men vi vil sejre og triumfere i hans hellige sag, som aldrig vil svigte os. (Se Jeffrey R. Holland, »Bliv i mig«, *Liahona*, maj 2004, s. 32)

Mormons Bog kan øge din forståelse af det, du studerer i Det Nye Testamente. Læs Alma 26:12 og tænk over, hvordan det relaterer til Johannes 15:1-11.

- Hvilke frugter (resultater eller velsignelser) har du oplevet i dit liv, når du har forsøgt at blive i Jesus Kristus?
- Hvilke handlinger kan du foretage for at blive i Jesus Kristus?

JESU KRISTI
KIRKE

AF SIDSTE DAGES HELLIGE