



De tekenen van de komst van Christus

DE PROFET SAMUEL sprak over de komst van Jezus Christus.



Hij zei dat er bij de komst van Jezus een **NIEUWE STER AAN DE HEMEL** zou verschijnen. Er zou een dag, een nacht en een dag **ZONDER DUISTERNIS** zijn!

Hij leerde het volk om naar **DIE TEKENEN UIT TE KIJKEN** zodat ze zich konden bekeren. Hij wilde dat ze klaar zouden zijn voor de komst van de Heiland.



Wij willen ook **KLAAR ZIJN** voor de wederkomst van de Heiland! ●



ANTWOORDEN: EEN TOREN IN DE TUIN; ZICH BEKEREN; EEN HEN

ILLUSTRATIES: BRYAN BEACH

Schriftenquiz

Waar bad Nephi voor het volk?
(Helaman 7:10)

Gezegend zijn zij die wat doen?
(Helaman 12:23)

De Heer belooft zijn volk te vergaderen zoals welk dier haar kuikens vergadert?
(3 Nephi 10:4)

Ik kan in het Boek van Mormon lezen!

Kleur nadat je hebt gelezen een deel van de plaat in. Je kunt deze Schriftteksten lezen uit het leesschema van *Kom dan en volg Mij*.

- Week 1: Helaman 5:12
- Week 2: Helaman 10:2-4
- Week 3: Helaman 14:8
- Week 4: 3 Nephi 4:31-32
- Week 5: 3 Nephi 11:10-11



Maak een ster die je doet denken aan de nieuwe ster die bij de komst van Jezus verscheen. Je kunt er eentje tekenen of maken met spullen die je in huis hebt. Laat ons zien wat je hebt gemaakt! Op de achteromslag lees je hoe.