



De ti brudepiger



Fem var forberedt med olie nok til at have deres lamper tændt natten igennem. De andre fem var ikke.



Ti kvinder ventede på at komme med brudgommen til brylluppet.



Brudgommen blev forsinket, og brudepigerne faldt i søvn, mens de ventede i timevis i mørket.



Da hans komme blev meddelt, vågnede de og opdagede, at deres lamper var ved at gå ud.



De fem kloge piger fyldte mere olie i deres lamper for at tænde dem igen. Men de kunne ikke undvære noget til de fem tåbelige piger, hvis lamper var løbet tør.

Mens de fem tåbelige piger ledte efter olie, kom brudgommen.



De fem tåbelige piger kom for sent til brylluppet og bad om at blive lukket ind.

Men brudgommen sagde:

»I kender mig ikke«,

og de forblev udenfor

(Joseph Smith Oversættelse, Matt 25:12)



»VÅG DERFOR, FOR I KENDER HVERKEN DAGEN ELLER TIMEN.«

Matthæus 25:13

HVORDAN SKAL DET FORSTÅS?

Frelseren har sagt, at denne historie handler om hans andet komme (se L&P 45:56-59). Hvis vi ikke forbereder os, vil vi ikke blive anerkendt som hans folk. Når han kommer igen, kan vi ikke være afhængige af andre menneskers vidnesbyrd. Vi må have vores egne vidnesbyrd. Vi har brug for at lade os lede af Helligånden. Ellers vil vi ikke være forberedt på at møde Frelseren, når han kommer igen.



De ti piger:
Medlemmer af
Kristi Kirke



Brudgommen:
Jesus Kristus



Brudgommens
komme: Jesus
Kristi genkomst