

# Upplevelser från Israels läger

## Upplevelse nr 1

Äldste George A. Smith (1817–1875) i de tolv apostlarnas kворum erinrade sig några av de förhållanden Israels läger upplevde under resan:



Profeten Joseph ansträngde sig lika mycket som vi andra under hela färden. Förutom arbetet med att ta hand om lägret och presidera över det gick han större delen av sträckan och hade lika mycket blåsor och blodiga sår på fötterna som vi andra, som man

naturligtvis får av att gå mellan 4 och 6,5 mil om dagen under stekheta sommarkvarnar. Men aldrig att man hörde honom knorra eller klaga det minsta, medan de flesta männen i lägret beklagade sig för honom över ömma tår, hudflängda fötter, långa marscher, bristen på förnödenheter, det dåliga brödet, dåligt [majsbröd], det [härska] smöret, den fräna honungen, det maskätna fläsket och osten, och så vidare ... Ändå var vi Sions läger, men många av oss var inte bedjande, vi var tanklösa, oförsiktiga, bekymmerslösa, dåraktiga och besvärliga, och ändå visste vi inte om det. Joseph fick stå ut med oss och fostra oss som små barn. Det fanns emellertid många i lägret som aldrig knorrade och som alltid var redo och villiga att göra som vår ledare ville. (George A. Smith, i *Kyrkans presidenters lärdomar: Joseph Smith* [2007], s. 286–287.)

- Varför tror ni att medlemmarna i lägret reagerade så annorlunda på samma omständigheter?
- Vad kan hjälpa oss att ha en positiv inställning när vi upplever svårigheter i våra försök att följa Frälsaren?

## Upplevelse nr 2

Läs Lärnan och förbunden 103:20 och följande citat av president Heber C. Kimball (1801–1868) i första presidentskapet:



Trots att våra fiender ständigt uttalade hotelser om våld så var vi inte rädda, inte heller tvekade vi inför att fortsätta vår färd, för Gud var med oss, och hans

änglar gick framför oss och tron hos vår lilla grupp var orubblig. Vi vet att änglar var våra följeslagare, för vi såg dem. (Heber C. Kimball, i *Kyrkans presidenters lärdomar: Joseph Smith* [2007], s. 287.)

- Hur tror ni att den här välsignelsen skulle ha påverkat er om ni hade varit med i Israels läger?
- Hur hjälper Herren sina efterföljare att göra svåra saker i dag?

## Upplevelse nr 3

När Israels läger bara var en dagsresa från Jackson County kom fem män med vapen fram till dem. Männerna skröt över att mer än tre hundra andra var på väg för att anfälla lägret. När lägermedlemmarna diskuterade vad de skulle göra sa profeten Joseph Smith: ”Stå stilla och se Guds frälsning.”

Tjugo minuter senare blåste ett kraftigt regnoväder fram genom lägret. Stormen fick vattnet i en närliggande flod att stiga kraftigt, vilket hindrade deras fiender från att ta sig över och anfälla. Flera medlemmar i Israels läger fann skydd i en liten kyrka i närheten. Efter en stund kom en regndränkt Joseph Smith in i kyrkan och utropade: ”Gud är i den här stormen!”

Morgonen efter stormen fann medlemmarna i lägret sina tält och förnödenheter genomblöta och utspridda, men inga män hade attackerat (citat och sammanfattning från *Saints: The Story of the Church of Jesus Christ in the Latter Days*, vol. 1, *The Standard of Truth, 1815–1846* [2018], s. 203–204).

- Om ni hade varit en del av Israels läger, hur skulle den här upplevelsen ha påverkat vad ni kände för profeten Joseph Smith?
- Vad kan den här upplevelsen lära er om Gud under de svåra stunderna i ert liv?