

# Lärdomar om Frälsarens tiondelag

Studera följande resurser och sök efter vad som kan motivera er själva eller andra att lyda tiondelagen.

Skriftställen:

Malaki 3:8–10; Johannes 7:17; Läran och förbunden 119:5–7

Citat och andra resurser:

President Steven J. Lund, Unga mäns generalpresident, har sagt:



När ungdomar betalar fullt tionde ... smider [de] en länk till sin himmelske Fader som består. Varje gång de lyder det budet och gör den inbetalningen skapas ett nytt band av uppoffring och anknytning. (Steven J. Lund, "Seminarier, Institutet och annat som fungerar" [tal under Seminariets & Institutets årliga utbildningsutskändning, 27 jan. 2023], [broadcasts.ChurchofJesusChrist.org](https://broadcasts.ChurchofJesusChrist.org).)

*Vägledning för de unga: En guide för att göra val ger råden:*

Visa kärlek till Gud genom att hålla hans bud ...

När du fastar och betalar tionde och offergåvor visar du Gud att hans verk är viktigare för dig än materiella saker. (*Vägledning för de unga: En guide för att göra val* [2022], s. 11–12.)

Under sin tid som medlem i de sjuttios kворum frågade äldste Stanley G. Ellis:



Har vi *tro* nog att lita på [Herrens] löften vad gäller tionde, att med 90 procent av vår inkomst *plus Herrens hjälp* klarar vi oss bättre än med 100 procent *på egen hand*? (Stanley G. Ellis, "Litar vi på honom? Svårt är bra", *Liahona*, nov. 2017, s. 114.)

Äldste David A. Bednar i de tolv apostlarnas kворum har lärt:



Ofta när vi undervisar och vittnar om tionde betonar vi de omedelbara, dramatiska och lätt igenkända timliga välsignelser som vi får. Och visst får vi sådana välsignelser. Men en del av de skiftande välsignelser vi får när vi håller detta bud är viktiga men obemärkta ...

En obemärkt men viktig välsignelse som vi får är till exempel tacksamhetens andliga gåva, som gör det möjligt för oss att uppskatta det vi har och därför lägga band på begär efter sådant vi vill ha ...

Ibland när vi ber Gud om framgång ger han oss fysisk och mental uthållighet. Vi kanske ber om ekonomisk framgång och det vi får är ett större perspektiv och ökat tålamod. (David A. Bednar, "Himlens fönster", *Liahona*, nov. 2013, s. 17, 18.)

Mary Fielding Smith var änka efter Hyrum Smith och mor till president Joseph F. Smith. När någon antydde att hon var för fattig för att hålla tiondelagen svarade hon:

Vill du förmena mig en välsignelse? ... Jag betalar mitt tionde, inte endast därför att det är en Guds lag, utan också därför att jag väntar mig välsignelser därigenom. (Mary Fielding Smith, citerad av Joseph F. Smith, i *Conference Report*, april 1900, s. 48.)