



Ouderling
Mathias Held
van de Zeventig

Een goed voorbeeld



Als kind was ik nog geen lid van de kerk. Pas toen ik volwassen en zakenman was, liet ik me dopen.

Mijn vader was ook zakenman. Hij maakte zich behoorlijk zorgen toen ik lid van de kerk werd. Hij zei: 'Je drinkt geen alcohol meer. Dat wordt moeilijk in vergaderingen waar iedereen drinkt.'

Maar ik maakte me geen zorgen. Ik besloot dat telkens als iemand me alcohol aanbood, ik 'Nee, dank u' zou zeggen. En dan zou ik iets anders bestellen.

De volgende jaren paste ik dit geregeld toe. Na een tijdje merkten mijn collega's dat. Telkens als iemand me alcohol aanbood, zeiden ze: 'Mathias drinkt dat niet. Breng hem alstublieft iets anders.' Steeds minder van hen bestelden nog alcohol. 'Voor mij ook niet', zeiden ze dan.

Op een keer hadden we een vergadering met enkele bezoekers. Zij waren de enigen die alcohol dronken.

Ze vroegen me: 'Waarom drinkt niemand alcohol? Zijn ze allemaal lid van uw kerk?'

'Nee', zei ik.

Ik heb mijn collega's niet in het woord van wijsheid onderwezen. Ik was gewoon standvastig in mijn geloof, en zij zagen mijn voorbeeld.

Jij kunt ook een goed voorbeeld zijn. Anderen zien het als je het goede kiest. Je kunt ze helpen door gewoon het evangelie na te leven. ●

Uit een interview door Haley Yancey.