



De arbeiders in de wijngaard



Op een vroege ochtend neemt een man arbeiders in dienst om hem in zijn wijngaard te helpen. Hij zegt dat hij ze elk een penning zal betalen.



Die dag neemt de man nog vier keer arbeiders in dienst en belooft hij ze te betalen wat rechtvaardig is.



Aan het eind van de dag geeft hij elke arbeider hetzelfde bedrag, al werkten sommigen langer dan anderen.



De arbeiders die de hele dag hebben gewerkt, klagen dat de man oneerlijk is.

Maar hij herinnert ze eraan dat ze elk hebben ontvangen waar ze aan het begin van de dag mee hebben ingestemd, en dat alle arbeiders baat hebben gehad bij de goedheid van de Heer.



Hoe, niet wanneer

'Ik [getuig] van de hernieuwende kracht van Gods liefde en het wonder van zijn genade. *Hij bekommert zich om het geloof dat u zich ten slotte eigen maakt, niet om het uur of de dag dat u dat verwezenlijkt.*

Ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der Twaalf Apostelen, 'De arbeiders in de wijngaard', algemene aprilconferentie 2012 (*Liahona*, mei 2012, 31).

WAT KUNNEN WE LEREN?

Net zoals de man barmhartig was jegens al zijn arbeiders, is God barmhartig jegens ons. Hij verlangt dat wij allemaal tot Hem komen in zijn koninkrijk. Het is nooit te laat om het verbondspad op te gaan of ernaar terug te keren, en ernaar te streven zoals de Heiland te worden. Dan kan Hij ons zegenen. We moeten niet jaloers zijn als God ervoor kiest om anderen ook te zegenen. In plaats daarvan kunnen we blij voor hen zijn en blij zijn met de dingen die God ons heeft gegeven. En de tijd die we doorbrengen met het werk in Gods wijngaard is ook een zegen!