

# Middagsgästen

Johne tyckte det var spännande att få lära sig om en till apostel.



**Diana Evelyn Nielson**  
(Bygger på en sann berättelse)

*Det här hände i Guam.*

Johne tittade på när hans fostermamma dukade bordet. Hon tejpade fast ett foto av äldste Dieter F. Uchtdorf på en extra stol, tillsammans med en tecknad bild av ett flygplan.

"Dags för middag!" ropade mamma.

Johnes fostersyster Lydia hoppade upp från soffan. "Jag är så hungrig!"

"Jag med", sa Johne.

Mamma sköt fram Johnes rullstol till bordet och satte sig bredvid honom. Pappa och Lydia satte sig också vid bordet. Johne älskade när de alla var hemma för att äta middag.

Pappa bad för maten och mamma skickade runt kycklingen och riset. "Vi ska lära oss om en av apostlarna i kväll", sa hon. Hon pekade på fotot på stolen. "Vet någon vem han är?"

"Det där är äldste Uchtdorf", sa Johne.

Pappa nickade. "Jag valde honom som kvällens gäst."

"Får jag välja i morgon?" frågade Lydia.

"Javisst", sa mamma.

Johne tyckte det var spännande att få lära sig om äldste Uchtdorf. Generalkonferensen skulle börja om två veckor och Johnes fosterfamilj hade en jättebra tradition för att förbereda sig för den. Varje kväll valde de en apostel att lära sig om. Mamma tejpade fast en bild av aposteln på en stol. Sedan berättade hon fakta om honom och berättelser om hans barndom.

"Vad vet ni om äldste Uchtdorf?" frågade pappa.

"Å, jag vet!" sa Lydia. "Han flög flygplan!" Hon pekade på flygplansbilden på stolen.

"Det stämmer", sa mamma. "Innan han blev kallad till apostel var han pilot i Tyskland."

Johne gjorde en flygande rörelse med handen och gjorde ett flygplansljud. "Svisch!"

"Äldste Uchtdorf blev medlem i kyrkan när han var barn", sa pappa. "Precis som du blev, Johne."

Johne tittade på fotot. Det var svårt att föreställa sig äldste Uchtdorf vara ett barn precis som han!

"Och han hade ett speciellt jobb i kyrkan på söndagarna", sa mamma. "Orgeln behövde få luft pumpad i sig så att den kunde fungera. Under sångerna hjälpte han till att pumpa luft så att orgeln kunde spela psalmerna."

"Jag är säker på att det var hårt arbete", sa pappa. "Men han älskade musiken. Hans favoritsång var 'Jag vill en solstråle vara'."

Lydia log. "Det är min favoritsång också!"

"Äldste Uchtdorf är ganska lik oss", sa mamma.

"Och om bara några veckor får vi lyssna när han talar till hela kyrkan. Han ska ge oss ett budskap som Jesus Kristus vill att vi alla ska höra!"

Efter middagen tog mamma bort fotot från stolen. Hon tejpade fast den på väggen bredvid fotona på de andra apostlarna. De lämnade bilderna framme till generalkonferensen för att hjälpa dem att känna igen talarna.

Johne hjälpte pappa med tallrikarna. Pappa diskade dem och Johne torkade dem. Medan han arbetade log han mot bilderna på väggen.

Johne älskade att lära sig om apostlarna! Han såg fram emot att få höra dem tala på konferensen. ●

## VAD ÄR EN FOSTERFAMILJ?

När barn inte har föräldrar som kan ta hand om dem, bor de ibland med en annan familj som kallas fosterfamilj. Fosterfamiljer tar hand om barnen och hjälper dem att känna sig älskade!