

# ETT SAMTAL MED XIOMARA

om att vara ny i Unga kvinnor

Xiomara (uttalas som shi-o-MA-ra) kommer från Chiapas, en delstat i södra Mexiko. Hon gick nyligen över till Unga kvinnor.



**Först vill vi lära känna dig.**

**Vad tycker du är roligt att göra?**

Cykla, spela fotboll och laga mat. Min favoriträtt att laga är quesadillas!

**Vilken är din favoritfärg?**

Gul.

**Vad såg du mest fram emot när du skulle gå från Primär till Unga kvinnor?**

Jag såg verkligen fram emot att få åka till templet och göra dop.

**Hur kändes det att gå till Unga kvinnor för första gången?**

Först var det svårt. Jag var orolig för vad de äldre flickorna skulle tycka om mig. Jag var lite nervös tills vi alla besökte templet tillsammans. Det var då vi blev goda vänner.

**Hur var det att åka till templet för första gången?**

Det var mycket speciellt. Att gå in i Herrens tempel var en andlig upplevelse. Jag har alltid velat besöka templet. I Primär sjöng vi: "Jag längtar så till templet, en dag skall jag gå dit." Nu kan jag säga: "Jag älskar att besöka templet."

Första gången i templet gjorde jag dop för några av mina mostrar, några släktingar till mormor och andra som jag inte kände. Templet och släktforskningen är en del av mitt vittnesbörd.



ILLUSTRATIONER: ALYSSA TALLENT



**Vilka roliga aktiviteter har ni gjort med er grupp i Unga kvinnor?**

Bakat kakor! Vi bakade 150 kakor. Sedan delade vi med oss av dem till andra. Unga kvinnors aktiviteter är roliga. De är fulla av bra lärdomar, motivation och vägledning som hjälper oss att bli framtida missionärer.

**Finns det några andra tjejer i din ålder i församlingen?**

Bara jag. Jag är också den enda medlemmen i kyrkan i min klass i skolan.

**Är det svårt att vara den enda medlemmen i kyrkan i skolan?**

Nej. Alla mina vänner vet om att jag tillhör en annan religion än vad de gör, men de behandlar mig inte annorlunda.

**Vad tycker du bäst om med att vara i Unga kvinnor?**

Jag tycker om att lära mig mer om Frälsaren och frälsningsplanen. Det är en stor välsignelse att släktforska. Jag tycker om att utföra tempeldop för att ge hopp till våra släktingar som redan har lämnat den här jorden.

Jag älskar att vara med i Unga kvinnors program!