



# ENOS

WAS EEN DISCIPEL VAN CHRISTUS

**T**oen Enos in de wouden op dieren jaagde, 'hongerde [zijn] ziel' (Enos 1:4). Hij voelde een grote geestelijke leegte, dus bad hij dag en nacht. Toen kreeg hij een antwoord dat hem gemoedsrust, vergeving en kracht schonk. Dat kwam 'door [zijn] geloof in Christus' (Enos 1:8). Het gaf hem ook vertrouwen voor het aangezicht van de Heer en vervulde zijn hart met liefde voor anderen, zelfs voor zijn vijanden. Ik kan net als Enos in geloof bidden.



Bekijk hier het verhaal van Enos.



EN DAT BEN IK OOK