

President Boyd K. Packer (1924–2015) van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd:



Hoe meer we van het licht van Christus weten, des te beter we het leven zullen begrijpen en des te meer we alle mensen lief zullen hebben. We zullen een betere leerkracht, zendeling en ouder worden, en een betere man, vrouw of kind. We zullen meer respect hebben voor onze broeders en zusters in de kerk, en voor wie niet geloven. [...]

Het licht van Christus is zo universeel als het zonlicht zelf. Waar een mens is, daar is de Geest van Christus. Iedere levende ziel bezit [dat licht].

Als we inzien dat het licht van Christus aanwezig is in iedereen die we ontmoeten [...] en in onszelf, [...] zullen we meer moed en inspiratie hebben dan we tot nu toe hebben gehad. En zo *hoort* het ook! En zo *zal* het ook zijn! Dat alles is een dimensie van evangeliewaarheid die door te weinig mensen wordt begrepen. (Boyd K. Packer, 'Het licht van Christus', *Liahona*, april 2005, 8, 13–14.)

Schrijf in twee of drie zinnen op hoe begrip van het licht van Christus je beeld van anderen kan beïnvloeden.

## Het licht van Christus in het heelal

Ben je weleens geraakt door de schoonheid of verhevenheid van deze aarde en het heelal? Welke gevoelens komen er dan in je naar boven?

Lees Leer en Verbonden 88:7–10, 45–47 en let op wat je over het licht van Christus, de aarde en het heelal te weten komt.

- Wat kunnen we aan de hand van zijn scheppingen over de Heer leren?
- Hoe kan Gods invloed in het heelal zien ons helpen om zijn invloed in ons leven te herkennen?