

Den bästa presenten



Gayle Kinney-Cornelius
(Bygger på en sann berättelse)

Det här hände i USA.

Josiah var förväntansfull. I dag var det pappas födelsedag! Mamma hängde färgglada serpentiner i köket. Hon gjorde också en speciell födelsedagstårta.

"Vi borde ge honom presenter", sa Josiah.

"Ja!" sa hans lillasyster Madeline. "Men vad?"

"Jag har en idé." Josiah gick till skjulet. Han tog några träbitar och limmade ihop dem för att göra en pytteliten bänk.

"Jag plockade blommor åt pappa i trädgården!" Madeline höll fram blommorna. "Tror du att han kommer att tycka om dem?"



Josiah nickade ja. "Jag längtar tills han ska få se sina presenter!"

Den eftermiddagen sjöng Josiah och Madeline "Ja, må han leva" och åt tårta med pappa.

"Dags för presenter!" sa Josiah. Han gav pappa sin present.

Pappa öppnade presentpappret. "Wow! Vilket bra jobb du har gjort. Tack!" Pappa gav Josiah en kram.

Sedan gav Madeline blommorna till pappa.

"Tack så mycket!" Pappa log. "De är jättevackra!"

Efter en stund var det dags att städa upp. "Josiah, kan du hjälpa till att duka av?" frågade mamma.

"Visst", sa Josiah. Han log brett och bar tallrikarna till diskhon.

"Jag kan också hjälpa till", sa Madeline.

Pappa log stort. "Jag blir så glad när ni två hjälper till och är snälla mot varandra. Jag vet att det gör Jesus glad också. Det är den bästa presenten av alla!"

Senare lekte Josiah och Madeline med sina leksaker. Josiah byggde ett högt torn av klossar. Det var nästan lika högt som han var! Men så välte Madeline det.

"Hallå!" sa Josiah. "Du förstörde mitt torn!" Han tog en leksak från Madeline.

"Jag hade den!" skrek Madeline.

Pappa gick dit. Han rynkade ögonbrynen. Han påminde dem om att turas om med sina leksaker.

När pappa hade gått frågade Josiah: "Såg du pappas ansikte? Han såg ledsen ut."

"Varför var han ledsen?" frågade Madeline.

"Han sa att den bästa presenten var att vi var snälla", sa Josiah. "Men vi glömde."

"Åh." Madeline tittade ner i golvet. "Jag är ledsen att jag välte ditt torn."

"Det är okej", sa Josiah. "Ledsen att jag blev arg. Vi kan väl vara snälla resten av dagen?"

"Men tänk om vi glömmer?" sa Madeline.

"Då måste vi säga förlåt och försöka vara snälla igen", sa Josiah.

Josiah och Madeline städade upp klossarna. Sedan lekte de en ny lek. När pappa gick förbi log han.

"Jag tror vi klarade det!" viskade Madeline till Josiah. "Vi gav pappa en jättebra present!"

Josiah log. "Ja, det gjorde vi. Och det är en present till Jesus också!" ●

Hur kändes det för pappa när Josiah var snäll mot Madeline?