

Trädgårdsrensningen



"Vem kan vi inbjuda att hjälpa tillsammans med oss?"

Lucy Stevenson Ewell
(Bygger på en sann berättelse)

Det här hände i England.

Jonah åt sin sista tugga av maten och log. Middagen var alltid roligare när missionärerna åt med dem.

"Vi vill dela med oss av ett budskap till er om tjänande", sa syster Kearl. "Varför är det viktigt att tjäna andra?"

"För då blir Jesus glad!" sa Eliza, Jonahs lillasyster.

"Det har du rätt i! Det gör honom mycket glad. Och när vi hjälper andra blir vi också glada", sa syster Christensen. "Känner ni någon som behöver hjälp?"

Jonah tänkte en stund. "Jag kan inte komma på någon person, men vår trädgård i skolan kan behöva lite hjälp."

"Bra idé", sa mamma.

Jonahs skola hade en trädgård där de kunde ha aktiviteter utomhus. Men ingen hade tagit hand om trädgården på länge. Buskarna var vildvuxna. Det fanns också mycket ogräs där.

"Vi vill gärna hjälpa dig med det!" sa syster Kearl. "Vem kan vi inbjuda att hjälpa oss att rensa den med oss?"

"Våra kusiner!" sa Jacob, Jonahs bror.

"Och vår primärklass", sa Jonah.

Nästa dag pratade mamma med någon på skolan för att få tillåtelse. De valde en dag att rensa i trädgården. Sedan hjälpte mamma Jonah och hans syskon att ringa sina kusiner och sin primärklass.

Några veckor senare träffade Jonah och hans familj missionärerna vid skolan.

Deras kusiner och primärvänner var också där. Det var dags att börja arbeta!

Jonah tog på sig ett par stora trädgårdshandskar av gummi. "Titta mamma! Mina händer är jättestora!"

Mamma skrattade. "Du kan använda de där jättehänderna till att klippa de här buskarna."

Hon gav Jonah en häcksax som såg ut som en jättesax. Sedan hjälpte hon honom att klippa av de döda grenarna.

"Det här är roligt", sa Jonah.

Medan Jonah trimmade häcken hjälpte Eliza till att gräva runt om i trädgården. Jacob hjälpte pappa att bygga en ny fågelholk. De andra drog upp ogräs och samlade ihop kvistar. De samlade det i stora blå plastsäckar. Till och med Jonahs

ungste bror Ezra hjälpte till genom att plocka upp stenar.

Snart var trädgården rensad. Jonah räknade säckarna som de hade fyllt. "Det blev 13 säckar!" sa han. "Vi rensade bort så mycket skräp."

Syster Christensen log. "Nu behöver vi allas stora muskler till att bära de här till bilen."

Jonah, Jacob och Eliza tog varsin säck. Jonah kände sig glad när han lyfte in den sista i bilen. Det hade varit roligt att hjälpa missionärerna. Han ville också bli missionär en dag. Fram till dess fanns det många sätt för honom att tjäna. Han var mycket ivrig att komma på sitt nästa projekt! ●

Vad kan du göra för att hjälpa till där du bor?