

Lyssna på profeten

Carolina Marín
(Baserad på verkliga händelser)

Det här hände i Argentina.

Francesco satt i soffan bredvid fönstret. Han radade upp sina leksaksbilar på fönsterbrädan.

"Dags att läsa skrifterna", sa mamá. Francesco och hans syskon samlades i vardagsrummet. Mamá slog upp sin Mormons bok.

Francesco lyssnade när mamá läste berättelsen om Abinadi. Han var en profet som försökte undervisa folket. Men de lyssnade inte.

"Visst var han modig!" sa mamá. "Han hade ett viktigt budskap från Jesus Kristus att undervisa folket om. Och han slutade inte försöka!"

Francesco nickade. Han föreställde sig hur Abinadi undervisade folket.

"Kommer du ihåg vad som ska hända nästa vecka?" frågade papá.

"Ja!" Francesco rätade på ryggen. "Generalkonferensen!"

Francesco såg fram emot att lyssna på president Nelson.

"Det stämmer", sa mamá. "Under generalkonferensen kan vi lyssna på vår profet."

Plötsligt hörde de ett ljud från gatan utanför. "I dag har jag pumpor, paprikor och tomater!" ropade en hög röst.

Francesco kände igen den rösten! Det var Ramón, frukt- och grönsaksförsäljaren. Varje dag körde han sin lastbil nerför gatan och lät alla veta vilka frukter och grönsaker han hade att sälja. Han använde högtalare så att folk kunde höra honom inifrån sina hus. Sedan kunde de gå ut för att köpa mat.

"Jag har också äpplen och goda bananer!" ropade Ramón.

Då kom en tanke till Francesco! "Mamá! Profeter är som högtalare!"

"Vad menar du?" frågade hans syster.

"Jesus använder profeten för att dela med sig av sina ord, precis som Ramón använder högtalaren. På så sätt kan alla i världen höra honom!" Francesco log brett.

Dagarna gick och snart var det dags för generalkonferensen. Papá satte upp en projektor så att de kunde se konferensen på väggen. Det var lite som på bio!

Mamá bakade chocolate chip cookies att äta medan de tittade. De var alla förvåntansfulla när det var profetens tur att tala.

"Gå in på förbundsstigen och stanna kvar där", sa president Nelson.*

"Det vill jag göra!" sa Francesco. "Men hur gör man det?"

"Du gör det redan." Papá log. "Du följde Jesus Kristus genom att döpa dig. Och nu kan du stanna kvar på förbundsstigen genom att försöka följa honom varje dag."

Francesco såg glad ut. Han ville följa Jesus Kristus. Och han kunde göra det genom att följa profeten! ●

ILLUSTRATION: CAROLINA FARIAS



Hur kan du följa profeten?