
Het doel van het Seminarie en instituut voor godsdienstonderwijs

Ons doel is dat jongeren en jongvolwassenen hun bekering tot Jezus Christus en zijn herstelde evangelie verdiepen; in aanmerking komen voor de zegeningen van de tempel; en zichzelf, hun familie en anderen voorbereiden op het eeuwige leven bij hun Vader in de hemel.

Wij bereiken dat doel als volgt:

NALEVEN

Wij leven het evangelie van Jezus Christus na en streven naar de leiding van de Heilige Geest. Ons gedrag en onze omgang met anderen thuis, in de les en in de gemeenschap is voorbeeldig. Wij streven er voortdurend naar om onze prestaties, kennis, houding en karakter te verbeteren. Wij luisteren aandachtig naar Gods levende profeten en volgen hun geïnspireerde leringen en raad.

ONDERWIJZEN

Wij stellen bij elke leerervaring Jezus Christus en zijn voorbeeld, eigenschappen en verlossende macht centraal. Wij onderwijzen cursisten in het herstelde evangelie van Jezus Christus zoals dat in de Schriften en in de woorden van de profeten vervat is. Wij helpen de cursisten om aan hun eigen leerproces bij te dragen. Wij streven ernaar de Heilige Geest bij elke leerervaring uit te nodigen om zijn rol te vervullen.

LEIDEN

Wij baseren ons leiderschap op het voorbeeld van Jezus Christus. Wij moedigen alle jongeren en jongvolwassenen aan om aan het seminarie en instituut deel te nemen. Wij streven ernaar om degenen die wij leiden te sterken, het werk doeltreffend uit te voeren, en eensgezindheid met anderen te bevorderen. Onze inspanningen helpen en ondersteunen personen, gezinnen en priesterschapsleiders.

