

# Vår himmelske Fader visste det



**Christine Merrill**  
(Baserad på verkliga händelser)

*Det här hände i Filippinerna.*

Spencer hörde dörren öppnas. Hans pappa var hemma! Pappas famn var full av matvaror från affären.

Pappa ställde ner påsarna och gav Spencer en kram. "Jag är glad att se dig!"

Mamma pekade på en stor låda som pappa hade tagit in. "Vad är det där?"

"Jag såg en låda med munskydd på rea",

sa pappa. "Jag fick en känsla av att vi kanske behövde dem."

Spencer blev förvirrad. Varför skulle de behöva så många munskydd nu?

En vecka senare kom Spencer hem från skolan med sina syskon. När de gick in höll

mamma på med att organisera högar av saker över hela köksbänken.

"Mamma, vad gör du?" frågade Spencers bror.

"Jag byter ut innehållet i våra nödväskor", sa mamma. "Jag såg dem på hyllan i dag och tänkte att jag skulle kolla dem. Den här maten är nästan fem år gammal! Hjälper ni mig?"

Spencer och hans syskon hjälpte mamma att sätta vattenflaskor och matförpackningar i väskorna. Sedan hjälpte Spencer mamma att ställa tillbaka dem på hyllan. De var tunga!

De satte också lådan med munskydd på den hyllan. Efter några dagar hade Spencer glömt dem helt.

*Varför behövde de så många munskydd?*



ILLUSTRATIONER: LAURA CATRINELLA

Några månader senare, när Spencer och hans familj kom ut ur kyrkan, var luften mörk och tjock omkring dem. De hostade när de åkte hem med jeepneyn.

När de kom hem satte pappa på teven för att se vad som hände. Familjen samlades för att se.

"Vulkanen Taal började få ett utbrott i dag", sa reportern.

"Askan är farlig att andas in. Använd munskydd. Alla ska stanna hemma i morgon."

Spencer såg sig omkring på sin familj. Alla blev överraskade.

"Oj!" sa mamma. "Den där lådan med munskydd!"

Pappa log. "Jag visste att det fanns en anledning till att jag köpte dem!"

"Pappa, visste du att vulkanen skulle få ett utbrott?" frågade Spencer.

Pappa skakade på huvudet. "Nej", sa han. "Men vår himmelske Fader visste det. Och han sände den Helige Anden att säga åt mig



Hur lyssnade Spencers familj på den Helige Anden?

att köpa munskydden. Vi har tillräckligt att ge bort till andra också."

"Och jag tror att den Helige Anden gav mig tanken att kolla våra nödväskor", sa mamma. "Nu har vi gott om vatten och mat medan vi är hemma och väntar på att askan ska försvinna."

Spencer kände sig varm inombords. Luften var mörk, men deras hem var tryggt och de hade det de behövde. Han visste att hans himmelske Fader skulle fortsätta hjälpa dem. Spencer var glad att hans familj lyssnade på den Helige Anden! ●