

**Julia Willardson**

(Baserad på verkliga händelser)

*Det här hände i USA.*

Janie slog ihop sin bok och suckade nöjt.

Den här boken var hennes favorit!

Hon hade redan läst den tre gånger. Hon älskade att läsa!

”Tror ni att jag skulle kunna bygga ett litet bibliotek?” frågade Janie sin mamma och pappa senare samma dag. Hon ville hjälpa andra genom att dela med sig av böcker.

”Vad är ett litet bibliotek?” frågade pappa.

”Det är en låda med böcker som man ställer ut”, sa Janie. ”Folk kan låna dem gratis. Eller så kan de lämna böcker i den för andra att läsa.”

”Jag tycker att det är en jättebra idé”, sa mamma.

Pappa nickade. ”Vi kan hjälpa dig att bygga det.”

”Tack”, sa Janie. ”Vi kan kanske baka något att sälja för att tjäna pengar till material!” Janie och hennes syster Carli tillverkade

## Det lilla biblioteket

skyltar till kaffeförsäljningen. De placerade ut dem i grannskapet. Mamma och pappa lät folk veta om kaffeförsäljningen på nätet. Janie tyckte det var så spännande!

Janie hade jätteroligt när hon bakade godsakerna. Hon bakade kakor, knapriga müslibars och snöbollskakor.

Snart kom dagen för kaffeförsäljningen. Janie, Carli och deras vän Bella satte upp ett bord framför huset. De sålde godsaker till många av sina grannar. En del personer skänkte också extra pengar. Janie lade alla pengarna i en speciell burk.

Efter kaffeförsäljningen fick Janie en till idé. Hon deltog med några av sina favoritbakverk i en tävling på en marknad och vann ett pris! Hon lade prispengarna i burken med de andra pengarna till sitt lilla bibliotek.

Nu när Janie hade pengarna till det lilla biblioteket behövde hon böcker att fylla det med. Hon gick från dörr till dörr och bad sina grannar att skänka böcker som de inte behövde längre. Några vänner kom också förbi för att ge Janie sina böcker.

Det var äntligen dags för henne att bygga sitt lilla bibliotek. Janie använde pengarna hon hade tjänat till att köpa material. Hon gjorde en ritning till lådan och bestämde måtten. Pappa hjälpte henne att såga till brädor och Janie hjälpte honom att sätta ihop delarna.

Mamma fyllde i sprickor och skarvar för att det inte skulle regna igenom lådan. Janie hjälpte till att hänga upp en skylt där det stod att folk fick ta en bok eller lämna en bok.

Till slut ställde Janie och hennes familj ut lådan framför huset bredvid sitt stora skuggiga träd.

Pappa satte en stolpe i marken och tillsammans satte de lådan på stolpen.

De hade tillverkat ett litet bibliotek!

Pappa lade tre tunga stenar runt stolpen. ”Nu kan det nog inte blåsa omkull”, sa han.

”Jag älskar det!” sa Janie. ”Nu kan vi ställa in böckerna.” De fyllde det lilla biblioteket med böckerna de fått.

Efter det gick Janie för att titta till det

lilla biblioteket varje dag. Hon älskade att se vilka böcker som folk ställde dit eller tog ut. En dag såg hon en liten flicka välja en av Janies egna favoritböcker! Hon var så glad att kunna hjälpa sina medmänniskor genom att dela med sig av böcker i det lilla biblioteket. ●