

BENJAMIN

berättar om släktforskning



Vad tycker du mest om med släktforskning?

Jag tycker om att hitta nya personer att lägga till i mitt släkträd. Först hittar jag gamla uppteckningar. Sedan söker jag efter mina förfäders namn. Jag hittar deras födelsedatum och var de föddes. Jag hittar också andra platser där de bodde.

Vad har du fått veta om dina förfäder?

Jag upptäckte att jag har förfäder från Italien och Tyskland. En av mina förfäder från Italien har samma namn som min bror! Min bror heter "Santiago", som är "Giacomo" på italienska. Jag upptäckte också att vårt efternamn stavades annorlunda förr.

Hur hjälper du andra att släktforska?

Jag hjälper mormor att använda FamilySearch. Jag lärde henne hur man lägger till minnen. Jag hjälpte henne också att lägga till personer som saknades i hennes släkträd. En del av hennes släktingar hade så många namn! Det tog lång tid att skriva in dem alla. Men jag var jätteglad att jag kunde hjälpa henne lära sig använda FamilySearch, precis som pappa hjälpte mig.

Vilka släktforskningsprojekt vill du ägna dig åt härnäst?

Jag vill göra videor till mina vänner och släktingar för att hjälpa dem lära sig hur man använder FamilySearch. När jag började behövde jag lära mig en hel del. Jag vill undervisa andra så att de också kan lära sig det.



Hur började du släktforska?

Jag började släktforska med min pappa. Vi gjorde det tillsammans varje söndag. Pappa hjälpte mig att lära mig använda FamilySearch. Jag behövde öva och öva. Nu släktforskar jag med pappa eller min kusin Jasmina.

