



Ældste  
Clark G. Gilbert  
De Halvfjerds

# Glæden ved at lære

Jeg følte ikke, at jeg var en god elev, da jeg voksede op. Alle mine søskende var virkelig dygtige. De fik gode karakterer. De tog de sværeste fag. Jeg forsøgte altid at komme med i klasserne på højeste niveau, men jeg kom aldrig ind. Matematik var meget svært. Så jeg tænkte: »Nå, men jeg er vist ikke særlig dygtig.« Det troede jeg ikke kunne ændre sig.

Men så fik jeg et år en lærer, der gav mig den selvillid, jeg havde brug for. Min lærer så mere talent i mig, end jeg selv gjorde. Hun sagde: »Clark, du kan være en god elev. Du skal bare tro på dig selv.«

Så jeg blev ved med at prøve.

Jeg studerede mere flittigt.

Jeg arbejdede også på

at blive mere velorganiseret. Jeg lærte at

holde styr på mine lektier. At slukke for fjernsynet hjalp mig med at fokusere på mit skolearbejde. Snart blev jeg en bedre elev. Og min selvillid voksede.

Da jeg tog ud på min mission, så jeg, at jeg ikke behøvede at lære alene. Jeg bad vor himmelske Fader om hjælp. Og jeg lyttede til Helligånden. Fordi jeg arbejdede hårdt, var jeg i stand til at undervise og hjælpe folk. Da jeg kom hjem fra min mission, gik jeg på universitetet. Jeg bad om Guds hjælp i hver eneste time. Jeg blev en bedre studerende og begyndte endda at holde af matematik.

Jeg troede, at det at være dygtig betød, at man vidste en hel masse og det var let at følge med i skolen. Det er ikke sandt. Hvis I er villige til at involvere Herren i jeres læring og arbejde hårdt for at forbedre jer, så er I dygtige.

Hvis tingene er lidt svære lige nu, så husk, at I er Guds børn. I har et utroligt potentiale. I kan gøre svære ting. Bare bliv ved med at øve jer. Bed vor himmelske Fader om hjælp. Han vil gerne have, at I skal lykkes. I kan klare det! ●

*Fra et interview med Olivia Kitterman og Noelle Lambert Barrus.*



ILLUSTRATIONER: AGNES SACCANI

## Sjov læring

Find mønstrene i skoleartiklerne i tabellen nedenfor. Hvad kan I lide at lære om i skolen?



»Søg visdomsord i de bedste bøger; stræb efter at lære, ja, ved studium og også ved tro« (Lære og Pagter 109:7).