



På besøg hos bedstemor og bedstefar

Alelie Camitan-Coronel
(Baseret på en virkelig hændelse)

Denne historie fandt sted i Indonesien.

Ernesto lagde endnu en bluse i sin taske. Han så sig omkring i værelset. Hvad skulle han ellers have med? Han så sin Mormons Bog på et bord. Den måtte han ikke glemme.

Det var sommerferie. Ernestos familie skulle besøge bedstemor og bedstefar. Han glædede sig meget til at se dem.

Da Ernesto og hans familie ankom, gav bedstefar ham et stort kram. »Jeg er så glad for, at du er her!«

»Vi har savnet dig!« Bedstemor smilede og gav også Ernesto et kram.

»Jeg har ventet og ventet på i dag. Vi elsker at komme på besøg,« sagde Ernesto.

»Lad os gå indenfor,« sagde bedstefar. »Bedstemor laver alle dine livretter.«

Ernesto gik ind i huset med bedstemor og bedstefar. Han var meget spændt på at tilbringe tid med dem.

Næste morgen vågnede Ernesto op til duften af ris, der blev tilberedt. Han fandt mor og bedstemor, der havde travlt i køkkenet. Han kysede dem begge på kinden. Så løb han ud i haven.

Far og bedstefar sad og snakkede udenfor, og drak af kopper.

»Godmorgen. Vil du have noget te?« Bedstefar rakte sin kop frem mod Ernesto.

Ernesto så på koppen og derefter på bedstefar. Han ville gerne fortælle, hvad han havde lært i Primary. »Nej tak, bedstefar,« sagde han. »Jeg har lært i min kirke, at te, kaffe og tobak ikke er godt for vores kroppe. Jeg vil følge det, Jesus vil have, at jeg skal gøre.«

Far smilede. »Vi holder visdomsordet, men bedstefar tror på noget andet, og det er okay.«

»Tak for, at du fortalte om det, du tror på,« sagde bedstefar til Ernesto. »Du er en god dreng. Du kan få

noget varmt vand, ligesom din far.« Bedstefar hældte en kop vand fra kedlen op til Ernesto.

Ernesto tog en slurk. Han følte sig glad indeni, fordi han havde valgt det rette.

Til frokost fik Ernesto en livret. Bedstemor lavede *nasi goreng*, en ret bestående af ris, æg, kød og grøntsager. Det var så lækkert. Og Ernesto kunne godt lide at snakke med bedstemor og bedstefar, mens de spiste.

Om eftermiddagen legede familien gemmeleg sammen. Selv bedstefar og bedstemor legede med!

»Jeg kan se dig bag træet, Ernesto!« råbte far og løb hen mod ham. Ernesto grinede, da han prøvede at slippe væk. Det var sjovt at lege med sin familie.

Samme aften sad de alle rundt om bedstefar, mens han fortalte historier. Da bedstefar var færdig, kom Ernesto i tanke om, at de ikke havde læst i skrifterne.



Ernesto sprang op. »Jeg kommer straks tilbage.« Han løb ud og hentede sit eksemplar af Mormons Bog. Da han kom tilbage, spurgte han: »Kan vi læse?«

»Det er jeg glad for, du huskede.« Mor tog bogen fra Ernesto og bladrede om til sit yndlingsvers. Hun læste det højt. Så knælede de alle sammen.

»Vil I bede med os?« spurgte Ernesto sine bedsteforældre.

»Ja, det ville være dejligt,« sagde bedstemor. Hun knælede ved siden af bedstefar.

Far sagde bønner. Han takkede vor himmelske Fader for, at de havde haft mulighed for at tilbringe tid sammen som familie.

Efter bønner gav bedstefar Ernesto et knus. »Det er godt, at jeres familie beder,« sagde han. »Jeg er glad for, at I ønsker at være tæt på Gud. Det vil hjælpe jeres familie med at forblive stærk.«

Ernesto følte sig varm og fredfyldt indeni. Han elskede at fortælle om sin tro – noget, han elskede – til bedstemor og bedstefar – mennesker, han elskede. ●



Ernesto ville gerne fortælle, hvad han lærte i Primary.