

Giorgias store dag

»Jeg skal snart døbes,« sagde Giorgia. »Som Jesus blev det!«



Af Olivia Kitterman

(Baseret på en virkelig hændelse)

Denne historie fandt sted i Australien.

Giorgia løb ind på sit værelse tæt fulgt af Matilda. Det var altid sjovt, når hun har sin veninde på besøg for at lege.

»Kan vi lege med din robot?« spurgte Matilda.

»Ja!« sagde Giorgia. Det var en af de ting, hun holdt mest af at lege med.

Mens Giorgia fandt robotten frem, kiggede Matilda på billederne på Giorgias væg. Hun pegede på billedet i midten.

»Hvad forestiller det?« spurgte hun.

»Det er Jesus Kristus, der bliver døbt,« sagde Giorgia.

»Og jeg skal snart døbes. Ligesom han blev det.«

»Hvorfor skal du døbes?« spurgte Matilda.

»Fordi jeg gerne vil følge Jesus,« sagde Giorgia.

»Det er det, jeg lover at gøre, når jeg bliver døbt.« Så fik Giorgia en idé. »Har du lyst til at komme med til min dåb?«

»Jeg spørger min mor, om jeg må,« sagde Matilda.

Giorgias dåbsdag kom tættere og tættere på. Hun læste i sin bog med historier fra skriften og gik til Primary hver uge. Efter sin aftenbøn kiggede hun på billedet af Jesus. Hun kunne godt lide at forestille sig, hvordan det ville være at blive døbt.

Søndagen før dåben skulle Giorgia til dåbsinterview. Sammen med sine forældre skulle hun tale med biskoppen på hans kontor. Han stillede hende nogle spørgsmål for at sikre sig, at hun var klar til at blive døbt.

»Tror du på, at Jesus Kristus er Guds Søn?« spurgte han.

Det gjorde hun. »Ja,« sagde hun.

Biskoppen smilede til hende. »Dåb er et meget vigtigt valg. Ønsker du at blive døbt?«

Giorgia tænkte på, hvor meget hun elskede Jesus og ønskede at følge ham. »Ja,« svarede hun.

Endelig kom Giorgias store dag. Da hun trådte ned i vandet, kunne hun se, at familie og venner kiggede på. Matilda var der også.

Da hendes far bad dåbsbønnen, fyldte ordene Giorgia med fred og glæde indeni. Så dyppede han hende forsigtigt hele vejen under vandet og hurtigt op igen. Da hun kom op, følte hun sig glad og ren.

Far gav hende et stort kram. Mor ventede på hende, da hun kom op ad trinnene, med et håndklæde og et smil.

Giorgia følte sig varm indeni. Det var en særlig dag. Hun havde valgt at følge Jesus. Og hun ønskede at blive ved med at følge ham hver eneste dag. ●



DÅBSBØNNEN

Jesus Kristus giver folk på jorden magt og myndighed til at døbe og velsigne i hans navn. Denne magt kaldes præstedømmet. Den person, der døber jer, beder denne særlige bøn:

»Bemyndiget af Jesus Kristus døber jeg dig i Faderens og i Sønnens og i Helligåndens navn. Amen.«

