



AFTELLEN NAAR KERSTMIS



Gretchen Picklesimer Kinney
(Gebaseerd op een waargebeurd verhaal)

Dit verhaal vond plaats in Duitsland.

Mathis! Emilian!' riep mama. 'Het is tijd om de kaarsen van de adventskrans aan te steken.'

Mathis legde zijn boek neer en rende naar de woonkamer. Zijn broertje Emilian volgde hem.

Mathis vond veel dingen leuk aan Kerstmis. Hij vond het leuk om *lebkuchen* [koekjes] te maken. Hij vond het fijn om de boom te versieren. Maar

hij genoot het meest van de kaarsen aansteken waarmee ze zich op Kerstmis voorbereidden.

Ze noemden dit de adventskrans. De krans was gemaakt van groene takken met vier rode kaarsen erop. In Duitsland steken mensen in de maand vóór kerstavond elke zondag kaarsen aan. De eerste week steken ze één kaars aan. De week daarop steken ze er twee aan. De derde week steken ze er drie aan.

En op de zondag vóór kerstavond steken ze alle vier de kaarsen aan.

Mathis keek toe terwijl Emilian samen met papa twee kaarsen aanstak. De felle vlammetjes dansten vrolijk.

'Mama, wat betekent *advent*?' vroeg Mathis.

'De advent is de periode voor Kerstmis', zei mama. 'Met de kaarsen tellen we de dagen af. En dat doen we ook met onze adventskalenders!'

Mama pakte het prachtige houten huisje van de boekenplank. Ze zette het op tafel. Mathis werd enthousiast toen hij het zag.

Ze hadden dit jaar twee adventskalenders. Het waren geen gewone kalenders. Het waren bijzondere kalenders, speciaal voor Kerstmis! De eerste was een houten huisje met 24 deurtjes – één voor elke decemberdag vóór Kerstmis.

'Het is jouw beurt om een deurtje te openen!' zei mama.

Mathis grijnsde en deed het deurtje voor die dag open. Er zaten twee kleine snoepjes in! Hij gaf er eentje aan Emilian.

'Weet je,' zei papa, '*advent* houdt ook de komst van iemand of iets belangrijks in. Weet je nog wiens komst wij met Kerstmis vieren?'

'Van Jezus!' zeiden Mathis en Emilian in koor.

Mama knikte. 'Mensen hebben duizenden jaren

op Jezus Christus gewacht. We vieren zijn geboorte met Kerstmis. En op een dag zal Hij weer naar de aarde komen.'

Mathis stelde zich voor hoe het zou zijn als Jezus weer terugkomt. Daardoor voelde hij zich warm vanbinnen.

'Maak de andere kalender open, Mathis!' zei Emilian.

'Oké!' Mathis pakte de tweede kalender. Oma had die speciaal voor hen gemaakt. Het was een hanger met 24 lange linten eraan. Aan elk lint zat een opgevouwen briefje met een tekst over Jezus Christus. Elke dag vóór Kerstmis lasen ze een nieuwe Schrifttekst over Jezus.

Mathis haalde het volgende briefje van het lint. 'Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal', las hij. 'Namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Heere.*'

Mathis voelde zich vredig terwijl hij met zijn gezinsleden naar de kaarsen keek. Over twee weken zouden ze alle kaarsen aansteken en hoefde hij niet langer op Kerstmis te wachten! Maar Mathis wist dat ze niet alleen op Kerstmis wachtten. Ze wachtten op de komst van Jezus Christus. ■

Mathis genoot van de traditie om kaarsen aan te steken met Kerstmis.



ILLUSTRATIES, VIOLET LEMAY

* Lukas 2:10-11