

# Jesus volgen in NIEUW-ZEELAND

DIT ZIJN  
TARNAE EN  
NEPHI!



## Over Tarnae en Nephi

**LEEFTIJD:** 12 en 9 jaar

**UIT:** Hawke's Bay (Nieuw-Zeeland)

**TALEN:** Engels, Maori

**DOELN EN DROMEN:** Op zending gaan, Tokio bezoeken en straaljagerpilot worden (Tarnae). Op zending gaan, New York bezoeken en bungeejumpen (Nephi).

**GEZIN:** Tarnae, Nephi, mama, papa, vijf broers, één zusje



## Hoe zij Jezus volgen

Tarnae bereidt zich voor om voor doopwerk naar de tempel te gaan. Zijn nan (oma) vond informatie over enkele voorouders, zodat hij zich voor hen kan laten dopen. 'Ik kijk er echt naar uit om naar de tempel te gaan', zegt Tarnae. 'Ik vind het een eer om het werk voor mijn voorouders te doen.'

Toen zijn neef zich liet dopen, gaf Nephi zijn getuigenis. Nephi vertelde de aanwezigen tijdens de doopdienst over Jezus Christus. 'Ik weet dat het belangrijk is om mijn getuigenis te geven zodat ik anderen kan sterken', zegt Nephi. ●



## Jij kunt ook Jezus volgen!

Er zijn veel verschillende manieren om Jezus te volgen. Hoe volg jij Hem? Laat het ons weten!



## Hier houden ze van

Nephi's lievelingsverhaal uit de Schriften gaat over Jezus die vijfduizend mensen te eten gaf. Tarnae's lievelingsverhaal gaat over de doop van Jezus.



Hun lievelingsplek is Tongariro National Park. Daar zagen ze voor het eerst sneeuw.



Nephi's lievelingsfruit is ananas. Tarnae houdt van sinaasappels.



Tarnae's lievelingskleur is paars. Nephi's lievelingskleur is rood.



Nephi's lievelingsvak op school is lezen en dat van Tarnae is tekenen.