

# Dankzij Jezus



**Ouderling José A. Teixeira**  
Presidium der Zeventig

In Portugal zetten veel mensen een kerststal. Met Kerstmis zijn er op verschillende plekken in het land kerststallen te vinden.

Als kind zette ik graag de kerststal. Elk jaar haalden we met Kerstmis een houten kistje tevoorschijn. Dat zat vol figuurtjes van mensen, huizen, boeren en dieren. We verzamelden vers mos, hooi en stenen om heuvels, valleien, bomen en akkers te maken. We gebruikten zelfs stukjes glas om rivieren en stromen na te bootsen.

Het duurde altijd enkele dagen of weken om de stal en omgeving stukje bij beetje samen te stellen. Het belangrijkste deel was de mensen uit het verhaal in de Schriften neerzetten. We plaatsten Maria, Jozef, de herders, engelen en anderen in het midden en vertelden verhalen over hen.

Op kerstdag legden we het figuurtje van het Kindje Jezus in de kribbe. Dan vertelden we verhalen over Jezus Christus. We bespraken dat Hij het grootste van alle geschenken is door wat Hij voor ons heeft gedaan. Hij geeft ons vrede en hoop. Hij laat ons weten wie we zijn en waarom we hier zijn. Hij leidt en troost ons.

Dankzij Jezus kunnen we ons licht uitdragen. We kunnen anderen liefde, vriendelijkheid en dienstbaarheid tonen, zelfs als we denken dat we maar weinig te geven hebben. ●

ILLUSTRATES, BROOKE SMART



*Adapted from "Christmas's Greatest Gift" (First Presidency Christmas devotional, Dec. 4, 2022), Gospel Library.*

## Zoeken maar!

Kun jij de dingen vinden die in deze zoekplaat verstopt zitten?

