

Husk Jesus

Rebekah Jakeman
(Baseret på en virkelig hændelse)

»Det her er en særlig bog. Den kan hjælpe dig med at huske Jesus Kristus.«



»Det er rigtigt!« Mor hjalp Victoria med at tage sko på. »Det gør os glade at prøve at blive som Jesus.«

I kirken sad Victoria stille sammen med mor og far. Snart var det tid til nadveren. Hun bøjede hovedet og lyttede til bønnen.

Så trak mor en bog op af sin taske. »Det her er en særlig bog,« hviskede hun. »Den

Denne historie fandt sted i USA.

Victoria så sig i spejlet, mens mor børstede sit hår. Det var næsten tid til kirke.

»Hvorfor går vi i kirke?« spurgte Victoria. Mor lagde hårbørsten fra sig. »Vi går i kirke for at tage nadveren og lære om Jesus Kristus.«

»Men hvorfor?« spurgte Victoria.

»Brødet og vandet hjælper os til at huske, hvordan Jesus led og døde for os,« sagde mor. »Når vi tager nadveren, husker vi alle de gode ting, han gjorde. Og vi lover også at prøve at gøre gode ting.«

Victoria smilede. »Så vi kan være ligesom Jesus!«



kan hjælpe dig med at huske Frelseren under nadveren.«

Victoria åbnede bogen. Der var masser af billeder af Jesus Kristus. Et billede forestillede ham som et spædbarn i en krybbe. Et andet forestillede ham blive døbt. Victoria huskede den historie fra Primary. Hun skulle også døbes en dag!

Mor rakte bakken med brød frem. Victoria tog ærbødigt et stykke. Så kiggede hun i sin bog igen. På næste side var der et billede af Jesus, der bad i en have. Victoria vidste, at han led for alles synder og følte deres smerte og sorg. *Han må elske os højt*, tænkte hun.

Victoria blev ved med at bladere. Mange billeder viste, at Jesus hjalp andre. På et billede underviste han folk. På et andet helbredte han en blind mand.



I kan bruge forrige side til at lave en billedbog, der kan hjælpe jer til at tænke på Jesus Kristus under nadveren. Hvordan kan I ellers huske ham?



Der var endda et af ham med børn.

Så var det tid til vandet.

Victoria bøjede hovedet under bønnen. Så rakte mor bakken til hende.

Victoria tog et lille bæger vand. Hun tænkte på, hvordan Jesus Kristus elskede andre. En varm følelse fyldte hendes hjerte. Hun ville også gerne være venlig og kærlig.

»Mor, jeg vil gerne være som Jesus,« hviskede Victoria.

Mor smilede. »Det gør mig glad« Jeg ved, at det også gør ham glad.«

Victoria smilede også. Hun elskede Jesus Kristus. Hun ønskede altid at huske ham. ●