

De kerkgeschiedenis op onszelf toepassen

Activiteit A

HET EVANGELIE VERKONDIGEN

De profeet Joseph Smith schreef: 'De vervolging heeft de voortgang van de waarheid niet verhinderd.' (*History of the Church*, deel 4, 540.) De Heer had al eerder veel leden van het Quorum der Twaalf Apostelen geroepen om in het buitenland op zending te gaan. Ondanks ziekte en moeilijkheden vertrokken deze vastbesloten broeders gehoorzaam uit Nauvoo om te dienen. Als gevolg daarvan ontvingen duizenden – voornamelijk in Engeland – een getuigenis van God, die zich bij de kerk aansloten en naar Nauvoo reisden. Ze werden een grote kracht voor de kerk.

Lees 1 Nephi 3:7 en Leer en Verbonden 3:1. Overweeg wat deze verzen met dit voorbeeld van zendingswerk te maken hebben.

Activiteit B

DE OPRICHTING VAN DE ZUSTERSHULPVERENIGING

Toen de heiligen aan de bouw van de Nauvootempel werkten, merkten enkele zusters op dat veel tempelarbeiders geen goede schoenen, broeken en hemden hadden. Onder inspiratie van de Heer organiseerden ze een groep vrouwen om samen in die kleding te voorzien. Zoals gebruikelijk was voor groepen in die tijd stelden zij een reglement op. Ze legden het document ter goedkeuring aan Joseph Smith voor.

Joseph zei [toen hij het document zag] dat het het beste reglement in zijn soort was. 'Maar dit is niet wat u wilt', zei hij. 'Zeg tegen de zusters dat hun offer door de Heer is aangenomen en dat Hij iets beters voor hen heeft. [...] Ik zal de vrouwen onder en naar het patroon van het priesterschap organiseren.' (*Saints*, deel 1, 448.)

Op 17 maart 1842 richtte Joseph Smith op aanwijzing van God de zustershulpvereniging op. God inspireert de ZHV-leidsters in deze tijd nog steeds om de leden van de kerk en talloze anderen te dienen en te sterken.

Lees Leer en Verbonden 58:26–28 en ga na wat deze verzen te maken hebben met het werk van de geïnspireerde vrouwen dat tot oprichting van de ZHV leidde.