

Omdat Jezus is opgestaan, zal iedereen opstaan (Mattheüs 28; Markus 16; Lukas 24; Johannes 20).



Als je door de doolhof gaat, zie je wat Jezus in de laatste week van zijn leven meemaakte. Telkens als je bij een nummer komt, lees je in de onderstaande lijst wat er op die plek is gebeurd:

1. komt Jeruzalem binnen (Johannes 12:12-18).
2. reinigt de tempel (Markus 11:15-18).
3. houdt het laatste avondmaal (Markus 14:22-25).
4. lijdt in Gethsemane (Mattheüs 26:36-46).
5. wordt berecht (Lukas 23:1-10).
6. wordt geselsed en bespot (Johannes 19:1-12).
7. wordt gekruisigd (Johannes 19:15-22).
8. wordt begraven (Johannes 19:38-42).
9. verrijst uit het graf (Mattheüs 28:1-10).